

Gennem en del år er der arrangeret fælles "Midsommerfest" / "Sommerfest" / "Mogenstrup-Fest" for gymnaster og skytter, efter at det i 1918-19 var kommet til et brud mellem de to dele af den daværende "Præstø Amts Skytte- og Gymnastikforening". Skytterne tog da igen navnet "Præstø Amts Skytteforening, PAS", mens gymnasterne i 1926 dannede "Præstø Amts Gymnastikforening, PAG".

Mogenstrupfesten blev ikke afholdt hvert år, og nedenfor omtales kun nogle af disse.

Der bringes først nogle billeder af:

- Indgangen til skoven fra Præstø Landevej (mellem 8,2 km og 8,3 km stenene)
- 'Gryden', hvor deltagerne nok har bredt tæpper ud og spist deres madkurve
- 'Slugten' – nu tilvokset, men hvor der i sin tid var udlagt gulv med ribber og musikscene, se fotos fra stævnet i 1943.



Indgangen til Mogenstrup Skov, oktober 2014



'Gryden' inde i skoven, oktober 2014



Slugtens østlige del, oktober 2014



Slugtens vestlige del, oktober 2014

3.7.
1921

Næstved Tidende.

Sydsjællands Folkeblad.

Hefing Åften den 4. Juli

Midsummerstævnet i Mogenstrup.

Præstø Amt tog Søndag i Mogenstrup Afsked med sine Gymnaster, de kvindelige som de mandlige, der nu rejser til Landsstævnet i Fredericia og forhaabentlig dér vil hævde og yderligere befæste den Stilling, Sydsjælland har vundet sig i den gymnastiske Verden.

Stævnet havde samlet 12—1300 Mennesker. Det aabnedes med Opvisning af Amtets kvindelige Hold under Ledelse af Lærer Jakobsen, Hovby. Holdet, der talte 33 Deltagere, var i klædelige staalgraa Dragter og vandt straks Publikum ved dets rytmiske og ensartede fritstaaende Øvelser. Holdet hiltets med livligt Bifald, da det marcherede ud. Derefter viste Seminarist Herluf Nielsen, Vordingborg, med 12 raske Drengene en Time i primitiv Gymnastik. Det var forbløffende, hvad flere af de smaa Gymnaster havde drevet det til — navnlig Nr. 6 fra højre Fløj var fin — og Holdet og dets Fører havde en oplagt Publikums-sukces.

Der blev nu en lille Pause, som Seminarielærer B u s benyttede til at give nogle praktiske Oplysninger, Fredericiaturen vedrørende, hvorefter man sang „I Danmark er jeg født“.

Derefter talte

Professor Edv. Lehmann, Lund:

Jeg vil tale om gammel og ny Patriotisme. Jeg siger med Villie ikke Fædrelandskærlighed, fordi dette Ord er af ny Oprindelse.

Ogsaa Rigsdannelsen er af forholdsvis ny Dato. En god Patriot var selv efter at de nuv. Nationalstater var dannede, en Mand, der holdt sit Herskerhus i Ære og var det tro. Man var loyal. Disse Følelser fik i Danmark deres mest typiske Udtryk i Tiden omkring Midten og hen mod Slutningen af det 18. Aarh. Det var i det hele en lykkelig Tid for Danmark, ikke mindst, fordi det var en fredelig Tid. Man havde Fred med Svenskerne og med Gottorperne var der holdt Afregning. Det var ogsaa en ret materialistisk Tid. Man tænkte ikke saa meget paa de grønne Bøgeskove som paa de gyldne Agre og paa Skibene, der pløjede Verdenshavene og kom hjem med rige Ladninger. Fortiden med dens Nederlag tænkte man heller ikke saa meget paa som paa Nutidens med dens økonomiske Sejre.

Der var paa én Gang noget bedsteborgerligt og materiel over den Tids Patriotisme. Sproget priste man ikke af den gode Grund, at en stor Del af Monarkiets Beboere talte Tysk.

Det blev den franske Revolution, der her som paa saa mange andre Omraader blev skelsættende. Det var en heroisk Tid, der nu oprandt over Europa. Gennem Napoleons Undertrykkelse af de besejrede Nationer voksede den moderne Nationalfølelse frem. Især i Tyskland. Denne Følelse forplantede sig ogsaa til Danmark. Men hvad der i Tyskland blev til Oprensning og Samling, blev hos os til Splittelse og Nedgang, blev Signalet til en Nedgangsperiode, som vi ikke havde kendt Magen til siden Tiden før Valdemar Atterdag. Vi mistede Flaaden, og vi mistede Norge. Det værste var dog, at vor Handel blev ødelagt og Landet ført til Fallittens Rand, og at Hertugdømmerne økonomisk maatte udskilles af Monarkiet.

Trods al Nedgang begynder der at danne sig en ny Lykkefølelse omkring det at være dansk. Tænk paa Poul Martin Møllers skønne Digt om Danmark, som han foretrækker for Østens favre Riger, selv om det er „et lidet, fattigt Land“.

Der er i en Sang som denne langt mere inderlig og sand Glæde end f. Eks. i Rahbecks Drikkesange fra den Bernstorffske Tid. Man havde nu aandelige Værdier, som man ikke havde i det 18. Aarh. Der laa i Møllers Digt og i H. C. Andersens, som vi nylig sang, en ny Lykkefølelse, som hidtil havde været ukendt. Man tyede tilbage til Danmarks Storhedstid for at

3.7.
1921
fortsat

hente Emner og tænkte samtidig paa Fremtiden i Haab om, at den maatte blive Fortiden værdig. Det var Skandinavismens Morgenrøde.

I Fyrerne havde vi betalt vor Gæld. Man begyndte atter at blive glad, og efter at vi havde slaaet Oprøret ned, blev Nationalfølelsen stærkere og sig selv mere bevidst.

Saa kom 64. For anden Gang i det 19. Aarh. blev Danmark sønderdelt. Der kom en ny, en Arbejdets Tid. Man spyttede i Næverne og tog fat. Nu maatte vi stole paa os selv. Den Tid hører vi alle til. Den varede til Verdenskrigen. I den er vi vokset op, og dens Præg bærer vi alle. „Hvad udad tabtes, skal indad vindes“. Det var Tidens Motto. Vi vilde ved Arbejde indvinde, hvad vi havde tabt ved en uklog Politik. Om Maalet var vi enige, ikke om Midlerne.

Da saaledes Vestkystbanen skulde bygges, var man stærkt i Tvivl om, hvorvidt det kunde betale sig. En konservativ Politiker kørte med sin Vogn gennem Landet fra Esbjerg til Struer og havde, paastod han, paa hele Turen kun mødt to levende Væsener, og af dem havde det ene det andet i et Reb.

Vi blev gennem Lidelsen Mænd. Ikke blot Digtere, der kunde synge om Fortidens store Bedrifter. Med sand Idealisme stræbte dette Tidsrums Mænd efter at skabe et nyt, et rigere Danmark. Og Arbejdet bar Frugt. Engang i fjerne Tider vil man, det er jeg sikker paa, prise den Tid som en Lykketid som den Bernstorffske.

ske.

Danmark har nu nye Farer at gaa i Møde. Vi maa ikke vugge os i farlige Drømme om Fred og ingen Fare. Store Vanskeligheder vil møde os. Derom er der ingen Tvivl. Den store Verden er nu Fjenden af de smaa Landes Lykke. — Fællesfølelsen bestaar ikke alene i at hejse Flag og synge Sange. Nej, der er en større Opgave, som møder os i vort Arbejde. Lad os erindre, at hvor ringe det end maa synes, det er for vort Fædreland, vi udfører det.

Gdr. P. Nielsen, Toksværd, bragte Taleren en Tak, hvorefter Sanger - Komponisten Saxtorph-Mikkelsen sang.

Der blev nu en Pause til Kl. 5, og saa kom Stævnets Hovedbegivenhed: Opvisningen af det mandlige Fredericiahold, ca. 60 Mand stærkt.

Seminarlærer B u s er kendt som en dygtig Gymnastikleder, og han gav i Gaar ny Beviser for, at hans Ry i saa Henseende er fortjent. Det er ikke let gennem forholdsvis faa Samøvelser at faa et saa stort Hold arbejdet sammen, saa det bliver ganske ensartet. Dette var i det væsentligste lykkedes Hr. B., og Opvisningen blev alt i alt en Sejr for ham og hans hvidklædte Ungdom.

De fritstaaende Øvelser var smukke. Det samme gælder de fleste Bomøvelser og Smidighedsøvelserne. Lidt Usikkerhed bemærkedes ved Overslaget over Hesten og til Dels ved Springene.

Vi skal ikke spaa med Hensyn til Holdets Udsigter i Fredericia, men at de er gode, derom er vist alle, der overværede Opvisningen i Gaar, enige.

Underholdningen.

Efter Opvisningen sang Hr. Saxtorph - Mikkelsen igen, og en ung Dame, Frk. Dagmar Nielsen dansede. Hr. S. M. er foruden at være Sanger og Komponist Forretningsmand. Denne sidste Egenskab gav han — forekommer det os — lidt for tydeligt Udtryk i Gaar. Dels ved bestandig at klistre sig op ad Aakjær — der er nu engang lidt Forskel — dels ved sine talrige Henvisninger til Programmet og til sine egne Kompositioner. Det værste var dog hans amerikanske Krigssang af eget Fabrikat. Tekstens Banalitet og Naivitet skal man søge om Magen til.

Aakjærs Sange hilstes med stærkt Bifald. Mange af dem er bleven folkelige i Ordets bedste Forstand, og for en stor Del af

Publikum var det sikkert gamle Kendinge.

Engageringen af Frk. Dagmar Nielsen var et lille Fejlgreb fra Arrangørernes Side. Frk. N. kan danse, og hendes Teknik er i den bedste Orden, men hendes Dans kommer ikke til sin Ret i fri Luft, og det maa betragtes som et Under, om hun ikke har faaet Splinter i sine Fødder af det ru Fjællegulv. Disse og andre Betæneligheder burde have staaet klart, om ikke for andre, saa for Hr. Saxtorph Mikkelsen, der optraadte som en, til Tider lidt nidkær, Impresario for den unge Dame.

— — —
Kl. 7¼ var Dagens Program til Ende, og Hr. B u s kunde afslutte med en Tak til alle, der havde støttet Stævnet.

9.7.
1922

P. A. S. & G.
af holder
Midsommerfest
i Mogenstrup Skov Søndag den 9. Juli.
Kl. 11—4 Gymnastik af 14 Hold,
Kl. 5 Folkedanse, Kl. 5½ Foredrag af
Lærer Arnt Jensen, Gerlev, Kl.
6¼ Gymnastik af et udvalgt Hold.
Udvalget.

Næstved Tidende den 3.7.1922

Næstved Tidende den 10.7.1922:

**Midsommerstævnet
i Mogenstrup.**
—o—
Gymnastik i Regnvejrr.

Præstø Amts Skytte- og Gymnastikforenings store Midsommerstævne under de gamle Bøgekroner i Mogenstrup Skov hører til denne Egnsskønneste Skovfester. Der kan være en ejendommelig Feststemning over disse Ungdomsstævner, vel at mærke, naar Vejret følger sig heldigt, saaledes som Tilfældet har været indtil dette Aars Mogenstrupstævne. I Fjor og i 1920, da Sønderjyderne gæstede Stævnet, saavel som i 1919 var det herligt Sommervejrr, hvor de elegante Legemsøvelser og Folkedansen, Tale og Sang danne et Billede af megen Virkning, indbefattet i den Ramme, som Naturen skaber paa denne dejlige Festplads.

I Søndags var Vejret imidlertid kommet i sit „fugtige Hjørne“; derfor blev Midsommerstævnet ikke, hvad det har været de foregaaende Aar. Det regnede bogstaveligt i Stykker. Man forsøgte en Tid at trodse Regnvejret, men de kække Gymnastikere maatte omsider indstille Arbejdet. Det lod sig ikke udføre blot nogenlunde tilfredsstillende paa den pjaskvaade Estrade. Senere paa Eftermiddagen fortsattes i Mogenstrup Kros Sal, saa godt det kunde lade sig gøre; men det var under højst uheldige Pladsforhold.

Opvisningen.

Ved 11-Tiden indledede Formanden for Festudvalget, Gdr. P. Nielsen, Toksværd, med et velkommen til de mødte og beklagede, at Regnvejret tegnede til at gøre et Skaar i Opvisningen.

Foreløbig tog man fat paa Programmet, skønt Regnen allerede paa det Tidspunkt sivede ned gennem det grønne Løvtag. I Tiden fra Kl. 11 til ca. 2 — hvert Hold havde 20 Minutter til Raadighed — var der 7 Hold fremme, nemlig:

Lundby, 14 Mand (Leder: Martin Johansen), Holmeolstrup, 12 Mand (Leder: H. P. Jørgensen), Allerslev, 16 Kvinder (Leder: Ejnar Hansen), Stensved 12 Mand (Leder: Vilhelm Rasmussen,) Mogenstrup 36 Mand (Leder: Chr. Nielsen), Haslev, 12 Kvinder (Leder: Frk. Østergaard) og Allerslev, 12 Mand (Leder: Jacob Hansen).

Her maatte man afbryde og forlægge Skuepladsen til Kroens Sal.

Foredrag.

Forinden man fortsatte Opvisningen, sendte man Programmet, saaledes at den indbudte Taler, Lærer Arnt Jensen, paa dette Tidspunkt fik Ordet, idet man stadig haabede paa, at Regnen skulde ophøre.

I Kroens Sal var paa dette Tidspunkt samlet 200 a 300 Mennesker, hovedsagelig Gymnaster, som med Opmærksomhed fulgte det fortrinlige Foredrag om Ungdommen og dens Opgaver.

Efter Sangen „I Danmark er jeg født“ talte

Lærer Arnt Jensen,
Gerlev,

idet han fremhævede Olshausens Ord fra Rendsborg om, at Dansken er et dovent og dvaskt Folk. Han fik den Gang Svar, først i Trearskrigen, dernæst efter Nederlaget i 1864, da den danske Ungdom var med at vinde indtil, hvad der tabtes udadtil. Og han fik endvidere Svar af den sønderjydske Ungdom, som netop viste sig stærk i Sammenholdet i Udlændighedstiden.

Nu har den tyske Folketingsmand i den danske Rigsdag, formentlig i en Festrus, ved en lignende Fest som denne, i Allenstein udtalt, at det danske Folk er blevet et mæt og mageligt Folk. Nu er Spørgsmaalet til den danske Ungdom: Har denne Slesvig-Holstener Ret? Det maa enhver af de unge selv svare paa.

I 1870 talte Hostrup om Danskerætten, der stilledes for en aaben Dør. Nu er Sønderjylland kommet tilbage, og for den danske Ungdom er Døren aaben. Det er den, det kommer an paa, om vi skal høre Vingesuset af den Aand, der i fordums Dage

holdt Danmark oppe i Nødens Stund.

Der tales tit om Betydningen af en vaagen Ungdom, og jeg tror, der er Tegn paa, at vi har en Ungdom med Blikket aabent for, hvad der tjener vort Folk og Land.

Men Ungdommen maa vogte sig for ikke at slumre ind eller at gaa i Søvn. En vaagen Ungdom kendes paa, at den tør vove noget, og som gør det under fuldt Ansvar. Jeg har den Tro og det Haab til dansk Ungdom, at der bag den overflådige Skat banker et varmt og trofast Hjerte for alt, hvad der er dansk.

I 1914 klang Klokkerne rundt om i Landene. Denne Klang blev dansk Ungdom forskaaet for. Derimod maa nu Klangen fra Carl Plougs Ord:

Op til Arbejd', Mand og Kvinde,
vi har et Land at tabe eller vinde

klinge hos dansk Ungdom.

I Gymnastiksalen lærer vi Kommandoordet „Ret!“; men vi maa ogsaa lære den rette Retstilling overfor Livets Opgaver: Opmærksomhed, Respekt, Stilhed og Energi. Det er disse Egenskaber, der kræves af dansk Ungdom. Et Leve for en vaagen, maaltbevidst Ungdom!

Gdr. P. Nielsen takkede for det særdeles gode Foredrag, og derefter holdtes Pavsse.

Programmet gennemføres.

Da Pavsse var til Ende og Regnen vedblev, fortsattes i Kroens Gymnastiksal.

Kl. 5 mødte Fru Jacobsen, Blangslev Brugsforening, frem med 28 unge Kvinder og Mænd fra Mogenstrup Gymnastikforening, der havde indøvet en Række gamle Folkedanse. Til Harmonikatoner, som Skik var i gamle Dage, og i Nationaldragter dansedes disse yndefulde Danse overordentlig kvikt og smukt, og Tilskuerkredsen, der fyldte Salen, modtog den ene Dans efter den anden med kraftigt Bifald. Baade Fru Jacobsen og de 28 flinke Dansere havde Ære af denne Præstation.

Derefter fortsattes med Gymnastikken af følgende Hold: Toksværd, 14 Kvinder (Leder: Evgild Hansen), Toksværd, 22 Mand (Leder: Gdr. P. Nielsen,) Mogenstrup, 16 Kvinder (Leder: Chr. Nielsen) og Kallehave, 16 Mand (Leder: Lærer Thobiasen).

Der blev præsteret megen og god Gymnastik af disse dygtige Hold; men Lokaleforholdene var højst utilfredsstillende.

Sluttelig mødte Gdr. Chr. Hansen, Hammer, frem med sine Kærnetropper, Sydsjællands Kredshold, et udvalgt Hold, der uden Forklejnelse af noget andet Hold var Dagens Glanspunkt.

Saa vel den udmærkede Leder som hans raske Elever havde fortjent bedre Forhold at arbejde under end de, man her var i Stand til at byde.

Dermed var Programmet trods Modgang og Vanskeligheder ført til Ende.

Formanden, P. Nielsen, bragte en Tak til alle, der var kommen til Stede og ydet deres Bidrag til, at Festen ikke gik helt i Stykker, og med Sangen: „Fred hviler over Land og By“ afsluttedes Dagen.

8.7.
1923

P. A. S. & G.s Midsommerstævne i Mogenstrup.

Et stort og godt Stævne.

Næstved Tidende den 9.7.1923

I en af de Sange, som Kvindeholdet sang under Øvelserne, hedder det, at „nu er Som'ren kommen“. Hvor den Linie passede til Dagen i Gaar. Det var jo den første rigtige Sommersøndag, vi har haft i Aar; straalende Solskin, en Temperatur, der laa over en Snes Grader, og en Gang imellem et Vindpust, som bragte lidt Kølighed med sig. Under saadanne Forhold skal en Fest som den, P. A. S. & G. holdt i Mogenstrup Søndag, nok blive vellykket. Og den blev det.

Da alle Gymnasterne ved 2-Tiden marcherede ind paa Festpladsen, var der opad Skrænten samlet omkring 1500 Mennesker, og de holdt trofast ud i de mere end 5 Timer, Stævnet varede.

Indmarchen.

Kl. ca. 2¼ marcherede 3 Gymnastikhold, Herreholdet ført af Gdr. C h r. H a n s e n, Hammer, Dameholdet ført af Frk. E. J ø r g e n s e n, Allerslev, og Drengeholdet ført af Gdbst. E j n e r J ø r g e n s e n, Allerslev, ind paa Pladsen.

Formanden for Gymnastikudvalget, Gdr. P. N i e l s e n, Toksværd, bød med nogle faa Ord Gymnaster og Tilskuere velkommen, og efter at en Sang var sunget, tog Opvisningen sin Begyndelse.

Drengeholdet, som lagde for, bestod af 21 Drenge fra forskellige Kredse. Trods det, at Holdet kun har haft Lejlighed til at træne meget lidt sammen, var det dog lykkedes Hr. Ejner Jørgensen at faa en vis Ensartethed over Øvelserne. Det var kvikke og raske Øvelser helt igennem, saa det var en Fornøjelse at se Holdet, baade i Kraft- og Smidighedsøvelserne; ikke mindst morede en Række Boldøvelser.

Saa marcherede

Dameholdet ind. De 32 Deltagere saa godt ud i deres staalgraa Dragter, og allerede den lette og fri Indmarch stemte Tilskuerne velvillige. Der har staaet megen Diskussion om Ollerup - Kvindegymnastikken, Men alle er sikkert enige i, at den fremhæver Ynden og Letheden i Bvægelsen. Derom var Dansene og Legene i Gaar et udmærket Vidnesbyrd. Men ogsaa i den „rigtige“ Gymnastik var Holdet godt, navnlig var Spændøvelser og Stilen i de fritstaaende Øvelser smuk. Det var kort sagt et Hold, Læreren, Frk. Jørgensen, havde Ære af.

Et lige saa hjerteligt som langvarigt Bifald hilste Holdet, da det marcherede ud.

Hele Forsamlingen sang saa „Vi elsker vort Land“ og derpaa talte

Lærer Arnth Jensen,
Gerlev,

om Menneskets Længsel efter Lykken.

Vi Mennesker ønsker alle sammen at vinde Lykken, sagde Taleren. Naar Barnet kaster sig ind i et Spil, er det ikke saa meget Forstanden, der raader, som en usvigelig Tro paa, at Lykken nok staar ved dets Side. Naar Ungdommen drager ud i Verden, er det, fordi der er et Sted, hvor noget ubestemmeligt drager og lok-

ker den, og dette ubestemmelige er den Lykke, han venter at finde. De unge, som stifter Hjem, tror paa Lykken for dem i deres ny Hjem, og de ældre drømmer om Lykken for deres Børn.

Hvad er da Lykken? Almindeligvis er det et individuelt Spørgsmaal, men der er enkelte Ting, vi alle forenes i.

Nogle mener, at Lykken er Gods og Guld. Ja, det kan ogsaa give Behageligheder, men hvis man tror, det alene kan give Lykken, tager man fejl. Se, hvordan det gik Gullasch-Baronerne! Nu sidder de med smertelige Minder om, hvad de engang havde. For Penge kan man faa alt og ingen Ting, thi hvad der kan købes, er kun Skallen af al Ting, Kernen kan ikke købes, den skal man leve sig til.

Er Storhed og Ære da Lykke? Der har herhjemme været en Jagt efter offentlige Bestillinger, og nogle tror vist ogsaa, at det er en Livsbetingelse at være Indehaver af et eller andet Hverv. Det er det ikke. Hvis I føler Evner og Kræfter til at yde en Indsats i det offentlige Liv, saa gaa ind i det, men vær forberedt paa at møde Kritik, baade sund Kritik og sur Misundelse.

I unge skal vise Villien til at fange Lykken, som den ligger foran os. Undertiden ligger den lige foran vor Dør, mens vi spejder ud mod Synsranden efter den.

uen.

Vær ikke bange for Modgangen, thi maaske netop i den ligger Lykken gemt. Lad os af Grannen lære at bøje os i Modgangen, men knæk ikke.

Det eneste, der skaber Lykken, er Fred. Fred med sig selv, sin Gud og sin Næste. Gennem den faar vi Glæde og Tilfredshed i Tilværelsen. Lær at gøre Arbejdet for Arbejdets Skyld, ikke for Lønnens.

Fred med sin Næste giver gode Hjem og gode Venner, og hvis et Hjem er bygget paa Kærlighed og Fred, er det den stærkeste Fæstning i Verden. Men det kræver Ofre. Man maa lære at rette sig efter hinanden.

Og endelig: Find Fred med Gud. Uden den fanger ingen Lykken. Den Fred giver den frejdige Ungdom, den mandige Manddom og den milde Alderdom, og vi vil engang kunne sige: „Fandt ved Kvæld kun Sjælen Fred, gik det, som det skulde.“ (Bifald.)

P. Nielsen takkede for Fordraget, og derefter holdtes Pavse til Kl. ca. 6, da

Sjællandske Folkekor

under Ledelse af Lærer Hovgaard Andreasen, Herlufmagle, gav deres Bidrag til Festen.

Det store Kor — ca. 150 Sangere — var fortræffelig sammensunget, og hvert Nummer klang festligt og kønt. Programmet var omtrent det samme som ved Koncerten i Næstved — og det gennemførtes smukt. Hvert Nummer modtoges med Bifald og Koret maatte give et Ekstranummer, før Publikum var tilfjeds.

Afslutningen.

Saa kom Herregymnasterne, ført af Gdr. Chr. Hansen.

Det var ubetinget det fineste Bidrag til Dagens Program; men hvad skal man egentlig sige om disse 50 unge, kraftige Mænd, der med Spændstighed og Smidighed udfører en lang Række vanskelige og anstrengende Øvelser? De kommer jo hvert Aar, og hvert Aar hyldes de; lad os i Aar nøjes med at sige, at de gjorde deres Ting fortrinligt.

Efter Opvisningens Afslutning bragte Gdr. P. Nielsen en Tak til Gymnaster og Tilskuere, fordi de saa trofast mødte frem. Han sluttede med et smukt motiveret Leve for Danmark.

Dermed var Festen forbi, men i den lyse Sommeraften blev det sent, inden de sidste forlod Festpladsen.

13.7.
1924

P. A. S. & G.
afholder

Midsommerfest

i Mogenstrup Skov Søndag d. 13. Juli.

Kl. 2½ Opvisning af Amtets kvindelige og mandlige Konkurrencehold til Roskilde og Haarlev Børnehold.

Foredrag af Pastor Hejlesen, Haarlev.

Udvalget.

Næstved Tidende den 4.7.1924

Næstved Tidende den 14.7.1924:

Gymnastikstævnet i Mogenstrup.

Smuk Gymnastik.

P. A. S. og G.'s aarlige Gymnastikstævne i Mogenstrup fandt Sted i Gaar og havde trods de mange Møder over hele Sydsjælland samlet en talrig Forsamling, omend tidligere Aars Rekordtal ikke blev naaet. Da der var flest, var der samlet 6—700 Mennesker under de højstammede Bøgetræer paa den gamle Festplads.

Ved halvtre Tiden marcherede alle tre Hold ind paa Estraden. Det var et smukt Syn, da de mange Gymnaster med Faner i Spidsen syngende dukkede frem mellem Træerne og drog ned i Dalen, hvor de gjorde Front mod Publikum og hilste.

Gdr. P. Nielsen, Toksværd, bød paa Gymnastikudvalgets Vegne velkommen, og saa begyndte

Opvisningerne.

Lærer Skovs Børnehold fra Haarlev og Omegn lagde for. Børnene, den ene Række Drengene, den anden Piger, saa noget spinkle ud, da de marcherede ind. Men knap havde de begyndt paa deres fritstaaende Øvelser, før man blev klar over, hvilken Kraft og Ensartethed, de var præget af. Der var en Præcision over deres fritstaaende Øvelser, som viste, at der har været arbejde længe og energisk fra saavel Leder som Elever. Ellers var det Springene, der var dette Holds Styrke. Hvad det viste her, var ret forbløffende.

Et livligt og fortjent Bifald hilste Hr. Skov og hans Hold, da det marcherede ud.

Saa kom Præstø Amts kvindelige Konkurrencehold under Ledelse af J. A. Larsen, Ebbeskov. De unge Damer var iført klædelige staaende Dragter og gjorde straks ved Indmarchen et fordelagtigt Indtryk, der forstærkedes, da man fik dets fritstaaende Øvelser og de ret vanskelige Balanceøvelser at se. Et kvindeligt Hold opnaar vel vanskeligt den fuldstændige Ensartethed og Præcision, som kan præge et mandligt Elitehold, men hvad der mulig mangler her, vinder det igen ved den større Ynde, som aldrig bør savnes ved kvindelig Gymnastik. I Hr. Larsens dygtige Hold fik man Beviset for, at Ynden kan bevares, samtidig med at Færdigheden udvikles.

Ogsaa dette Hold høstede livligt Bifald.

Efter Pausen kom Dagens store Begivenhed: Amtets mandlige Konkurrenceholds Opvisning under Ledelse af Kr. Hansen, Hammer. Der var ca. 50 unge, hvidklædte Gymnaster, og det var en Fornøjelse at se, hvor vidt de uden mange Fællesøvelser var naaet. Her var Ensartethed, Kraft og Smidighed. Ogsaa for dette Holds Vedkommende var det øjensynligt, at der var arbejdet meget med de fritstaaende Øvelser, og Resultatet var da ogsaa blevet godt. Men ogsaa Springene var fortrinlige, og da Holdet naaede frem til Smidighedsøvelserne, var det gymnastikkyndige Publikum ganske besejret. Det var forbløffende, hvad der her præsteredes, og der kan efter dette ikke tvivles om, at vore Gymnaster vil vide at repræsentere Præstø Amt paa en værdig Maade ved Konkurrencen i Roskilde.

Det mandlige Hold hilstes ved Udmarchen med langvarigt, taktfast Bifald, og dermed var Opvisningen endt. Den bar fra først til sidst Vidne om, at Præstø Amts gamle, høje Standard i Gymnastik stadig oprettholdes.

Foredrag.

Gdr. P. Nielsen bød derefter Stævnets Taler, Pastor Hejlesen, Haarlev, velkommen. Hr. H. holdt en udmærket Tale om Sangen og Talen. Hvad er Sang? Er det Ord, der er sat Melodi til eller omvendt? Det kan ikke paa Forhaand afgøres. Undertiden er det ene Tilfældet, undertiden det andet. Ordet er Tankens, Ideens Udtryk. Melodien er Følelsens. Naar en Mand er vred f. Eks., er

det baade Ord og Tone, man lægger Mærke til. De samme Ord kan lyde som et blidt Kærtegn eller som en Haan. Det kommer altsammen an paa Tonen. Men denne alene gør det ikke. Jeg kan nok ved den udtrykke Glæde f. Eks. Men jeg kan ikke udtrykke Glædens Genstand uden at tage Ordet til Hjælp. I dette Tilfælde maa Tonernes Fattigdom og Ordens Rigdom mødes, for at man kan faa det fulde Udbytte.

Dér, hvor Ord og Tone mødes i Sang, giver Tonen Ordet en Rigdom, det ellers ikke har. 2. Juledag 1841 stod der en Præst her i Sydsjælland og fremsagde for første Gang: Et Barn er født i Bethlehem. Han sang derefter hvert Vers alene og saa sang Menigheden til Slut med. Dette var nødvendigt for at faa den fulde Tilegnelse.

Vi gør os ikke altid klart, hvor rige vi er i denne Forening af Ord og Toner (især i vore Jule-salmer og Fædrelandssange), som er en Del af vor Kultur. Tal. omtalte Sangen som Middel i den nationale Kamp, betonedes, at det dybeste faar man aldrig sagt ved Ord alene, og sluttede med at advare mod de forbavsende mange Varietésange og andre Døgnmelodier, der med København som Centrum slynges ud over Landet. Lad kun Københavnerne beholde dem.

Man sang derpaa „Der er et yndigt Land“, hvorefter Gdr. P. Nielsen sluttede Stævnet med en Tak til Skovens Ejer, Taleren, Gymnasterne og deres Ledere.

Paa dette Tidspunkt var Dagens Lummervarme afløst af en kølig Blæst, der fra Sydøst stod trid ind gennem Slugterne i Skoven, og mod Vest samledes trurende Tordenskyer. Folk skyndte sig hjem, og et Par Timer efter strømmede Regnen ned over Eggen.

13.6.
1926

Præstø Amts Gymnastikforening
afholder
Midsommerfest
i Mogenstrup Skov
Søndag den 13. Juni, Kl. 2.

Gymnastik af 4 udvalgte Hovedkredshold og 2 Børnehold.
Foredrag af Pastor Ring, Næstved, samt Sang af Bellmann-Kvartetten, København.
Fra ca. 8 til 12 Dans for Medlemmer af P. A. G. mod Forevisning af Medlemskort.

Udvalget.

Næstved Tidende den 9.6.1926

Næstved Tidende den 14.6.1926:

P. A. G.s Midsommerfest
i Mogenstrup.

Præstø Amts Gymnastikforening fik ikke det gode Udbytte af sit Midsommerstævne i Mogenstrup i Gaar, som den efter det store Forarbejde havde fortjent. Vejret var noget ublidt, idet en stærk Sydøststorm hele Dagen stod ind over Slutten, hvor Opvisningen fandt Sted, og gjorde Opholdet ubehageligt for de 6—700 Tilskuere, der var mødt.

Umiddelbart efter Pastor Rings Foredrag begyndte det at regne, og de 8 sidste Timer af Opvisningen drysede Regnen ned.

Det var helt igennem god Gymnastik, man fik at se, og Opvisningen i Gaar bekræftede, hvad der tidligere er sagt, at Gymnastikken i Præstø Amt staar paa et meget højt Stade.

Gymnastikfesten indlededes med, at de 2—300 Gymnaster marcherede ind paa Opvisningsestraden og sang et Par Sange, hvorefter Formanden, Lærer Jacobsen, Vraaby, bød Gymnaster og Publikum velkommen.

Vordingborg Drengehold,
ledet af Lærer Herluf Nielsen, tog derefter fat paa Opvisningen. Det var 16 Drengene, der kunde gøre Gymnastik! Rent forbløffende var den Kraft, hvormed de gennemførte de fritstaaende (siddende og liggende) Bukh-Øvelser, og den næsten artistiske Bomgøvelse. Hver Muskel i disse Drengeskroppe var „slet“ under Træningen, saa de svære Øvelser nu udførtes let og alligevel fast og præcist. Springøvelserne gennemførtes med god Appel, ligesom Smidighedsøvelserne var meget fikse og behændige.

De raske Drengene høstede stærkt Bifald.

Saa fulgte et udvalgt

Kvindehold fra de sydlige Kredse, ialt 31, ledet af Alfred Jørgensen, Røholte. De saa fikse ud i nydelige hvide Dragter og vandt straks Publikums Sympati ved den smukke, legende Maade, hvorpaa de udførte Indgangsøvelserne og Gangøvelserne. Holdets plastiske Øvelser tog sig nydeligt ud, yndefulde og stilfulde, som de var. Springøvelserne udførtes fast og sikkert.

Ogsaa dette Hold hilstes med fortjent Bifald.

Næste Hold var et

Mandshold fra de nordlige Kredse, ledet af Kontrolassistent Haaning, St. Taarnby. Det var et stort, ret ensartet Hold, over hvis indledende Øvelser var megen Kraft og Præcision. Overslagene over Hest og Plint blev ikke saa gode, fordi en Del af Gymnasterne gled. Til Gengæld præsterede andre det helt fine paa dette Omraade.

Friøvelserne gennemførtes med stor Appel og overraskende Smidighed for resten alles Vedkommende.

Foredrag.

Derefter standsedes Gymnastikken en lille Stund og efter Sangen „Det, som lysner over Vangen“ talte Pastor Ring, Næstved om Danmark.

Præsten skildrede i sin kønne og poesifyldte Tale de Forklaringer der gives for Danmark-Navnets Oprindelse baade Sagnet og de historiske Forklaringer.

Hvad er det da, som præger Danmark? Det er dette bløde, bølgede og idylliske. Det er det samme, der præger vort Sprog; det vil sige, hvis vi udtaler det, som det skal. Men husk at udtale Sproget saa rent, saa klangfuldt som muligt.

Hvad er det, der er typisk for Danmark? Der er Vejrmøllerne, som fortæller, at der her bor et flittigt, samarbejdende, venskabeligt Folk. Der er Kæmpehøjene, der fortæller om de Slægter, der gik forud for os, og der er den gamle danske Landsbykirke. I Dalene forandres Bebyggelserne, men paa Bakken, hvor Offerlunden i længst forsvundne Tider laa, der ligger den kønne Landsbykirke, uforandret i Tidernes Vekslen, og fortæller os, at Slægter gaar og Slægter kommer, men der er noget som staar.

Præsten tegnede i fire smukke Billeder Danmark som det ser

ud paa forskellige Aarstider: En Sommermorgen, en Sensommerdag og ved Vintertid, alle paa det Tidspunkt, hvor Kirkeklokens Lyd toner ud over Landet.

Maatte dansk Ungdom forstaa — naar de saadan ser ud over Landet eller hører Kirkeklokens Toner — at dette er vort Fædreland.

Men glem ikke, at Danmark er kun en lille Del af Jordens Lande. Uden for vore Grænser bor andre Folk, som vi skal samarbejde med og som vi kan glæde os med. Jeg beklager den, der siger, at her har vi det godt, men blæse være med de fremmede.

Vi skal vise Verden, at vi vil Fred med hverandre, vi vil glæde hinanden og være glade ved hinanden; thi vi er ikke først og fremmest Danskere, men Mennesker. Det er ikke nationalt, hvad jeg siger men det er kristent, dette at hjælpe andre Mennesker der har det mindre godt end vi. Maalet for Ungdomsarbejdet er ot faa en va a g e n, dansk, kristen Ungdom, og jeg ønsker P. A. G. Held til dette Arbejde.

I Haab om, at det Maal, jeg her har nævnet, maa opfyldes, vort Fædreland, Danmark, leve! (Hurra).

Smaa pigerne fra de nordlige Hovedkredse

rykkede derefter ind paa Estraden under Lærer Skovs Ledelse. Det var et stort og dygtigt Hold, og Lærer Skov har jo sin egen Maade at lede et Hold paa.

Hvilken Rytme var der ikke i Gangøvelserne, naar Lærer S. stod foran Børnene og sang til deres Øvelser!

Ogsaa Springene var overordentlig flotte, og gennemførtes smukt af alle Deltagerne. Pigerne høstede vældigt Bifald.

— — —

Efter en Spisepause samledes man igen Kl. 6 paa Pladsen, hvor en Kvarter, „Belmann-Kvartetten“, fra København underholdt Publikum med nogle Sange.

Sangerne gjorde de to Gange, de optraadte, stor Lykke.

Saa rykkede

Kvindeholdet fra de nordlige Kredse ind. Det var et stort og ensartet Hold, hvis mange Sangøvelser tog sig nydeligt ud. Ogsaa de rent gymnastiske Øvelser var pæne, særlig Overslag over Plint og Højdespringene var smukke. Hvis Holdlederen, Frøken Marg. Olsen, vilde ændre lidt i Holdets Dragt, tror vi, det vilde tage sig smukkere ud.

Endelig kom

Mandsholdet fra de sydlige Kredse, ledet af Gdr. Chr. Hansen, Hammer. Det blev Dagens fineste Opvisning. Hver enkelt Øvelse gennemførtes kraftigt og sikkert; selv nogle meget svære Bomøvelser udførtes uden Lyde. Smidighedsøvelserne var forbløffende; vi har sjældent set Flyvespring og Flik-Flak saa flotte som dem, Chr. Hansens Gymnaster Ler viste.

— — —

Tilskuerne var meget glade for denne flotte Afslutning.

Lærer Jacobsen, Vraaby, takkede Gymnaster og Publikum, og rettede en særlig Tak til Gdr. P. Nielsen, Toksværd, der har ordnet Festen!

8.7.
1928

Den store Ungdomsfest i Mogenstrup 8. Juli

Stævnets Udvalg tilrettelagde i Gaar Dagens Program.

Næstved Tidende den 8.6.1928

Næstved Tidende den 9.7.1928:

P. A. G.'s Midsommerstævne i Mogenstrup.

En stor og smuk Folkefest, der overværedes af henved
4000 Mennesker.

Lykken staar undertiden den kække bl. Det gjorde den for Eksempel i Gaar ved Præstø Amts Gymnastikforenings og Sydsjællands Ungdomsforenings store Midsommerstævne i Mogenstrup.

Sidste Uges kølige, regnfulde Vejr lovede ikke godt for det store Friluftstævne i Mogenstrup Skov; men saa sker det urettede, at netop paa den Dag, som det ser ud til, fik Højsommeren sit Gennembrud.

Da de første Gæster indfandt sig i Gaar Formiddag, var Vejret endnu køligt og graat, men der var dybblaa Fletter i Skylaget, d. v. s. Haab om godt Vejr. Og dette Haab blev til Virkelighed.

Det meste af Eftermiddagen skinde Solen ned over Festpladsen og bidrog til, at Stævnet blev saa vellykket, som det blev.

Fra alle Egne af Sydsjælland stævnede store Menneskeskarer i Gaar Eftermiddag mod Mogenstrup, og da Eftermiddagsfestlighederne begyndte, var der paa Skrantterne og paa selve Festpladsen samlet omkring 350—4000 Mennesker. Alt det ydre var saaledes i Orden, men ogsaa Programmet var godt, og P. A. G.s Formand, Seminarie-lærer B u s, der som Stævnets ledende Kraft har haft et kæmpearbejde med Tilrettelæggelsen af det store Program, høstede udelte Anerkendelse for den fortrinlige Maade, hvorpaa hele Programmet blev gennemført.

Det blev et Midsommerstævne, som faldt udmærket i Traad med de Traditioner, der er skabt fra de mere end 20 Aars Femtejuni-Folkemøder, der er holdt paa dette Sted. P. A. G. havde Ære af dette Stævne.

Dagen indlededes paa den smukkeste Maade med en

Friluftsgudstjeneste

paa Festpladsen.

Her var, da Vordingborg Regimentsmusik under Hr. Tage Christoffersens dygtige Ledelse istemte en højtidsfuld Koral, forsamlet 1500—2000 Mennesker.

Den gamle Dagvise, hvormed der indlededes, „Den signede Dag“ og „I al sin Glans nu straal Solen“, lød festligt og fuldtone under de mægtige, grønne Bøgekroner, hvorfra Fuglene kvadrede omkap med Salmetonerne fra Mødepladsen, og saa stod

paa den løvkranse Talerstol, hvorfra Gymnastikforeningens Faner vajede. Biskoppen talte ud fra Dagens Evangelietekst, og det blev en klar, hjertevarm og aandfuld Forkyndelse.

Biskoppen talte ud fra Johs. 13.—14. Kap, hvor der berettes om de Spørgsmaal, Disciplene Peter, Philip og Thomas stiller Jesus den sidste Aften, de er sammen, og Jesu Svar.

Det er en Beretning, der viser, hvor mildt og sagtmødt Jesus tager paa Uklarheden hos sine Venner, selv hvor det drejer sig om det, der har den største Betydning.

Udfra Jesus Svar viste Biskoppen hen til, hvad der er Kærlighedslivet i Gud, Evighedslivet.

1928.

Midsommerstævnet

Søndag d. 8. Juli i Mogenstrup Skov

med Tilslutning af Sydsjællands Ungdomsforening og Sydsjællandske Folkekor.

Kl. 10¼ Friluftsgudstjeneste ved Biskop Fønnesbech-Wulff.

Kl. 1½ Koncert af Vordingborg Regimentsorkester og Sydsjæll. Folkekor.

Indmarch og Gymnastik af Dybbøholdene.

Foredrag af Undervisningsminister Byskov: Om Dygtighed.

Kl. 7: Vordingborg Regimentsorkester, Sydsjæll. Folkekor og P. A. G.s Elverhøjprogram.

Nærmere i Programmerne.

P. A. G.

Næstved Tidende den 30.6.1928

Naar Døden banker paa vor Dør for at kræve et Menneskes Sjæl, hjælper det intet, at vi har Penge, Magt og Anseelse. Det spørges der ikke om, men derimod om der er en Sjæl.

Gud er sagtmødt, har Tid til at vente; men paa den anden Side har han ogsaa Hast, hvor han i sin Kærlighed skal frelse fra Nød og Elendighed.

Biskoppen understregede Vigtigheden af at hjælpe de unge i Tide, saa de kan komme til at leve et rent og lykkeligt Ungdomsliv, og advarede i denne Forbindelse mod de falske Profeter, der fremstiller Livet, som om det skulde leves efter Biologiens Love. Vis Sagtmødighed og Mildhed overfor den Ungdom, der vokser op; thi kæmpende Uklarhed er at fortrække for let grundet Klarhed, fordi kæmpende Uro kan blive til den stærke Tro. Ungdommen maa lære Selvbeherskelse, lære at kæmpe mod det onde i sig selv; men det er ogsaa en Kamp, der er Kampen værd. Vi ældre — og unge med — maa være taknemlige, fordi Gud ikke krævede den store Afgørelse brat; vi fik Lov at kæmpe, til Aandens Time kom.

Sluttelig talte Biskoppen om den Frimødighed, hvormed man kan henvende sig til Gud, saaledes som man møder ham i Jesus Kristus. Tidens Nød nu er anderledes end da, men ogsaa nu møder vi noget, som kan være uendelig uklart, og da maa vi ikke glemme, at hos Gud kan vi finde Klarheden, blot vi vil øse af Livets Kilde, fra Jesus selv.

Efter Salmen „Kom Helligaand“ lyste Biskoppen Velsignelse over den store Skare, og med Salmesang („Vor Gud han er saa fast en Borg“) og Korablæsning („Nu takker alle Gud“) sluttede Formiddagens Program.

Musik, Sang og Foredrag.

Kl. 2 indledede Vordingborg Regimentsmusik Eftermiddagens Program med nogle veludførte Musiknumre.

En Del af

Sydsjællands Folkekor

— henved 100 kvindelige og mandlige Sangere — under Lærer Hovgaard Andreasens sikre Ledelse sang nu flere gode, danske Sange, som høstede varmt og fortjent Bifald. For dem, der forleden i Radioen hørte Koret synge i Roskilde, var det en stor Glæde at genopfriske Bekendtskabet med det fortrinlige Kor og dets lige saa fortrinlige Dirigent.

Her sporedes jo intet af den „Susen“ eller haarde Metalklang, der som oftest er ved Transmissioner af Korsang, fuldtone, rene og afstemte klang Stemmerne her i den fri Natur, hvor Skovens fejrede Sangere ogsaa lod deres Toner høre.

Velkomst og Mindeord.

Formanden for P. A. G., Seminarlærer Buus, Vordingborg, bød derefter for P. A. G. og De danske Ungdomsforeningers Sydsjællands Hovedkreds velkommen til den tusindtallige Tilhørerkreds. Det er, fortsatte Hr. Buus, os en stor Glæde i Dag, ligesom for 10 Aar siden, at kunne byde en saa stor Skare interesserede velkommen. Men for 10 Aar siden stod her en af Ungdommens bedste Venner, Forstander Morten Nielsen. Han skulde ogsaa have budt velkommen i Dag; men brat kom Budskabet om hans pludselige Død. Det er næsten ufatteligt, at en Mand med Morten Nielsens Livsvilje, Energi og Arbejdskraft saa brat skulde bort. Men vi er glade for at minde ham som en Mand, der gik forrest i Ungdomsarbejdet, og han vil bestandig være en Ledestjerne for os, der skal tage en Del af hans Arbejde for Ungdommen op. Han var Ungdommens trofaste Ven, og vi vil minde Morten Nielsen i Taknemlighed. Ære være hans Minde! (Forsamlingen rejser sig.)

Efter Sangen „Paa det jævne“ talte

**Undervisningsminister Byskov.**

Undervisningsministeren har jo en egen, lun Maade at tale paa, og han forstaar at fængsle en Forsamling.

Ministeren indledede med at udlægge Begrebet

Et ordentligt Menneske.

Det er ikke det ideelle Menneske, et Overmenneske; men det er heller ikke noget helt tarveligt Menneske. Hvis man skal betegne det i Eksamenssproget, vil jeg sige, at det er et Menneske til g×.

Men „det ordentlige Menneske“ er den mest betydningsfulde Borger i vort Samfund. Vi har ikke ret mange Overmennesker i vort Samfund; 50, paastaas der; men skulde der kun være 45, gik det nok endda! Man beklager sig ogsaa over, at de udprægede Personligheder forsvinder. Det er et Tab. Men det vilde dog først være rent galt, hvis man vil begynde at sige, at der ikke er flere ordentlige Mennesker. Taleren viste Forskellen mellem „udmærket“ og „ordentlig“, men jeg skal — fortsatte Ministeren — alligevel ikke give mig af med at give Kendetegn paa et ordentligt Menneske. Det er en Ting, der afgjort hører til at være et ordentligt Menneske; og den Fordring maa alle kunne opfylde!

Ud fra et af Asbjørns og Moe's Folkeeventyr (Smeden, der var Mesteren over alle Mestre) talte Ministeren om Dygtighed. Trods denne Smeds mange og væsentlige Mangler, var han, vedblev Ministeren, ikke lavere, end man kunde synes om ham. Han var aabenbart en dygtig Smed, og Eventyret kan for saa vidt læses som et Eventyr om Dygtighed, thi

Dygtighed visersig i vort Forhold til vort Arbejde.

Evner gør det ikke. Hvis man ikke kan tage Evnerne i Brug i Arbejdet, er vi ikke dygtige, og det er gennem Arbejdet, vi erhverver Dygtighed.

Dygtighedsbegrebet har som meget andet sine Vildskud. Man siger undertiden, at den Mand maa være dygtig, for han er naaet saa og saa vidt. Naturligvis, den dygtige kan komme frem. Men mange andre Ting kan ogsaa gøre sig gældende, f. Eks. Held, Haardhudethed, Brutalitet, Snobberi m. m., som kan være endnu mere fremtrædende end selve Dygtigheden. Men det er ikke altid den dygtige, der naar frem i første Række.

Der er andre Vildskud paa Stammen; naar man f. Eks. siger, at en Mand er dygtig „til at rage til sig“, eller, at en er „dygtig doven“! (Munterhed.) Saa er det jo rent galt. Smeden er ogsaa en dygtig Mand, fordi han har travlt.

Han er bundet til Arbejdet.

Den dygtige Mand skal man ikke komme til i Arbejdstiden. Han vil ikke forstyrres; ja, er det en dannet Mand, faar man ikke Utilfredsheden at se, for han vil være — eller skal være — dannet, selv om hans Indre er ligesaa sort som hin Smeds.

En kendt, afdød Mand havde et Vers over sin Dør, som lød:

„Forret dit Ærind“, gaa hurtig bort, thi Tid er Penge, og Tid er kort!“

Det var en Besked, der ikke var til at tage fejl af. Udret Ærindet og forsvind uden for megen Snak.

Men Smeden er noget mere. Med hele

hans Hu og Interesse var han bundet til Arbejdet.

Man ser det paa hans Ønsker. Han vilde ikke have Guld, saa han kunde blive fri for at arbejde. Han tænkte udelukkende paa Dagliglivets smaa Bryderier.

„Mesteren over alle Mestres“

Det er, vil man maaske sige, Hovmodighed; ja, vel, men det er vel ogsaa en Biomstændighed, der gerne følger med Dygtighed. Det er Dygtighedsbacillen, der netop kræver dette: at være bedre end andre, at overgaa andre, bestandig at være i Fremgang. Grundene kan være forskellige, man vil maaske æres af Mennesker; men det er en tarvelig Grund, thi andre Menneskers Dom betyder egentlig intet.

Det væsentlige er Forholdet mellem det enkelte Menneske og hans Arbejde — Arbejdet skal opfattes som det er en Opgave, der helst skal løses til ubetinget Tilfredshed.

Dermed være ikke sagt, at det er Kærlighed til Arbejdet. Det kan opfattes, som Arbejdet er en Fjende, man stilles overfor, og Fjenden skal slaas ned. Det er det rigtige Forhold til Arbejdet. For mange bliver det jo ogsaa saadan, at denne Fjende er uundværlig. Mange maa, naar deres egentlige Arbejdsaar er gaaet, have noget at sysselsætte sig med, Fjender at slaas med!

Nogle af de Ting, jeg har nævnt her, hører ikke til de Dyder, der mere er i høj Kurs, hverken det med at være bunden at Arbejdet eller det ikke at „snakke i Arbejdstiden“.

Ministeren pegede sluttelig paa, at Faren for, at Arbejdet skulde give mindre Tid til at passe sin Sjæl, næppe skulde overvurderes. Den største Fare ligger i, at man kommer til at staa i for løst Forhold til Arbejdet. (Bifald!)

Forstander Jens Marinus Jensen, Brøderup Højskole, takkede for Foredraget og mindede om, at det var første Gang, P. A. G. og D. d. U. holdt Fællesfest; Tiden kræver Samarbejde mellem de forskellige Ungdomsarbejder. Vi ønsker en dygtig og arbejds-glad Ungdom, men ikke en arbejdsstrælbunden Ungdom, der ikke kan samles om de kristelige og folkelige Livsværdier. Det var hans Haab, at de Foreninger maatte faa flere gode Fester af den Slags som i Dag, Fester af den Art, at alle kunde være glade ved at deltage.

Forstanderen takkede sluttelig Biskop Fønnesbech-Wulff og Ministeren for deres gode Bidrag til Mødet.

Gymnastikken.

Efter en lille Pause rykkede de to store Dybbølhold — 72 unge Mænd og 96 unge Kvinder — under Seminarielærer Buus' Ledelse og med Vagn Christensen, Vordingborg, som en stilfuld Fanebærer ind paa Gulvet.

Under frejdig Sang, som det sig hør og bør Gymnaster, marcherede de to Hold ind og tog Opstilling mod Publikum.

Hr. Buus holdt en lille Tale om Dybbølstævnets gode Formaal: at opmuntre de sønderjydske unge til Deltagelse i dette sunde, gode, nationale Ungdomsarbejde.

Fanen blev ført til Fløjen, og derefter begyndte Herreholdet Opvisningen. Man indledede med nogle kraftige, fritstaaende Øvelser, som gennemførtes i ypperligt Tempo og med forbløffende Sikkerhed og Præcision. Springøvelserne er endnu lidt usikre, men der er næppe Tvivl om, at Hr. Buus — der har en ejendommelig, men højst virkningsfuld og tiltalende Maade at kommandere paa — i de kommende Træningsdage skal faa Holdet slebet af, saa det ogsaa paa dette Omraade vil præstere det fortrinlige ved Dybbølstævnet. Holdet sluttede af med nogle flotte Smidighedsøvelser, der kaldte Bifaldet frem.

Saa rykkede

Kvindeholdet

frem, ført af Frk. Margrete Olsen, Havnlev.

Det mægtige Hold, der var iklædt fikse Shantungsdragter, kunde næsten ikke være paa „Scenen“.

Holdets indledende Øvelser blev udført gratiøst — maaske i lidt for langsomt Tempo — og navnlig var Sangøvelserne overordentlig yndefulde. Springene blev udført i et godt Tempo, og navnlig glædede man sig over den

Sikkerhed, hvormed Øvelserne blev udført.

Ogsaa dette Hold hilstes med Bifald, og efter det, man saa i Gaar, er der al Grund til at tro, at P. A. G.s Gymnaster med Ære vil hævde sig ved det store Stævne paa Dybbølskanserne.

Afslutningen

om Aftenen maatte paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt forkortes. Man maatte saaledes stryge Folkeviserne og en Del af Elverhøjoptrinen. Man fik saaledes kun nogle enkelte Optrin at se, men de gav dog et virkningsfuldt Indtryk af, hvorledes det store Program vil komme til at tage sig ud. Der var et fortrinligt Samarbejde mellem Orkester, Kor og de dansende, saaledes at der opnaaedes en tiltalende Helheds-virkning.

Ved 8½-Tiden sluttede man af med en Aftensang, og Seminarielærer Buus bragte alle en Tak for deres Medvirkning til Dagens gode Forløb.

8.7.
1929

Ungdomsstævnet i Mogenstrup.

Et Par Tusinde Deltagere trods Regnvejret.

Næstved Tidende den 8.7.1929

Næstved.

Den Omstændighed, at det sydsjællandske Ungdomsstævne i Gaar trods Regnvejret baade om Formiddagen, i Middagsstunden og senere paa Eftermiddagen kunde samle ca. et Par Tusind Deltagere, er det bedste Vidnesbyrd om det gode Navn og Omdømme, dette aarligt tilbagevendende Stævne har erhvervet sig i Aarenes Løb. Og det er ikke tilfældigt.

Det tjener til Ære for Ungdommen og Ungdommens gode Venners gode Smag, at det er saadan. En smukkere Fest skal man lede længe om. Det er en Fest i Ordets rette Betydning. Her er det ikke offentligt Bal eller Forlystelser af mere eller mindre tvivlsom Art, der drager. Her er det Sang og Musik, lødig Tale og Idræt, der kalder, kort sagt et Program, der udfoldes under de gamle, ærverdige Bøgetræers kuplede Kroner paa Mogenstrup Aas og under Medvirkning af en frisk og vaagen Ungdom.

De tre Foreninger, som i Fællesskab indbyder: Præstø Amts Gymnastikforening, de sydsjællandske Ungdomsforeninger og Sydsjællands Folkekøer har Ære af dette Stævne og fortjener Tak for den Maade, paa hvilken de gennemfører det. Folkemødet paa Grundlovsdagen paa dette Sted og Ungdomsstævnet en Maaned senere paa samme Plads bærer Vidnesbyrd om, at der fremdeles er Folkefester, som Folkefesternes Fædre Steen Blicher i Jylland og Peter Rørdaam i Sydsjælland vilde kunne glædes ved, om de kunde overvære dem.

Indledningen.

Graa Regnskyer trak op fra Sydvest, da man ved 11-Tiden i Gaar Formiddags samledes paa Føstpladsen i Mogenstrup Skov. Der kom enkelte Regndryp, men heldigvis brød Regnvejret og Tordenbygerne ikke løs, før den

indledende Del af Festen var tilendebragt. Bag den store Estrade var rejst en Tribune, smykket med Grønt og Blomster, flankeret af Faner og Flag, og herfra talte

Biskop Fønnesbeck Wulf,

efter at Sydsjællands Folkekøer, ca. 200 Sangere, akkompagneret af Vordingborg Regimentsmusik, havde sunget „I Østen stiger Solen op“ og derefter Grundtvigs „Dagvise“: „Den signede Dag med Fryd vi se“, som hele Forsamlingen, der paa det Tidspunkt talte 1000 a 1200 Mennesker, istemte.

Biskoppen talte ikke ud fra Søndagens Tekst, men havde valgt sin Tekst fra Johannes 3. Kapitel om Nicodemus, der kom til Jesus om Natten, og den Samtale, som da udviklede sig mellem den gudfrygtige Jøde og Mesteren. I Tilslutning hertil læste Biskoppen Romerbrevets 6. Kapitels 4. Vers: „Vi er altsaa begravede med ham ved Daaben til Døden, paa det at ligesom Christus er oprejst fra de Døde ved Fædrens Herlighed, saa skulde ogsaa vi vandre i et nyt Levned“.

Over disse Tekster holdt Biskoppen sin Prædiken her under Bøgekronernes Hvelvinger, og det blev som altid, hvor Biskop Fønnesbeck Wulf fører Ordet, et Vidnesbyrd, der bankede dristigt

stigt paa, fordi det bragte godt Budskab.

En højtidsfuld Gudstjeneste her under de noget usædvanlige Forhold, hvor Fuglene kvadrede oppe fra Trætoppene, og Sommervinden viftede „hjemligt gennem Løvet“, altsammen noget, som ikke kan eller skal gives i et Referat.

*

Efter Biskoppens Tale sang man to Salmer: „Han, som paa Jorden bejler“ og „Vort Løsen er vor Tro og Daab“, hvorefter der holdtes

Middagspavse

i et Par Timer. Tordenen buldrede over Egnen, og snart silede Regnen ned i stride Strømme. Heldigvis kunde Festens mange Deltagere holde Pausen under Tag paa Kroen eller ude i de mange Biler, der var kommet, til Bygerne atter ved 2-Tiden saa nogenlunde var „drevet over“, og Dagens Program kunde genoptages under forholdsvis gode Forhold. Det skete med en Musikkoncert af det 16 Mand stærke Vordingborg Regimentsorkester under Direktør Tage Christofferssens Ledelse. Orkestret spillede 3 Numre, en fin Præstation, som høstede Bifald, velfortjent, som det var.

Indmarch af Gymnaster og Sangere.

Saa kom de ca. 200 Sangere og et lignende Antal kvindelige og mandlige Gymnaster under Gdr. P. Nielsens Ledelse marcherende ind og tog Opstilling paa Estraden under festlige Former, og Stævnets primus motor fra første Begyndelse,

Seminarielærer Buus, Vordingborg, bød Gymnastikerne, Ungdomsforeningerne, Sangkoret og alle Ungdommens Venner velkommen til dette 10. Stævne paa dette Sted. Det er vort Haab, tilføjede Hr. Buus, at vi trods Regnvejret maa kunne faa en god Dag sammen, en Dag, der peger fremad mod det Maal, som han fundet Udtryk paa Ungdommens Fane: en sund, vaagen og villende Ungdom.

Musikken faldt ind med L. C. Nielsens „Vort Hjem, du danske Jord“, og saa fortsætter P. Nielsen, Toksværd, med en rask lille

Dagsøvelse

med sin ca. 60 raske Gymnaster fra Toksværd, Mogenstrup og Baarse, en smuk Indledning til Dagens gymnastiske Bidrag til Ungdomsstævnet.

Regimentsorkestret gav atter et Numer, en Potpourri, og saa stod

Sydsjællands Folkekors rutinerede Dirigent, Lærer Hovgaard Andreasen, paa den lille Platform, svingende Taktstokken, mens det store Kor sang nogle Sange, hilst af Bifald. Det var ogsaa et af Numrene paa Programmet, som bidrog til at gøre Dagen festlig.

Helge Rodes Foredrag.

Forstander Jens Marinus Jensen, Brøderup, indledede her og udtalte bl. a.:

Vi ønsker ved dette Ungdomsstævne at skabe og styrke en Fællesskabsfølelse, at skabe noget værdifuldt for Ungdommen, og vi er glade for alle de unge, der kommer, og ikke mindre glade er vi, naar saa mange ældre ogsaa møder frem.

En Præst har sagt, at det er Digterens Opgave at holde Menneskenes Sind aabent mod Evigheden. Vi skal nu høre Digteren Helge Rode, der vel ikke hører til de mest folkelige, men vi ved, at netop Helge Rode ønsker at holde Menneskenes Sind aabent mod det evige. Velkommen hertil.

Derefter sang Forsamlingen Helge Rodes smukke Fædrelandssang „Som en rejselysten Flaade“, og Helge Rode holdt et interessant og livfuldt Foredrag om Leo Tolstoj. Vi skal i Morgen bringe et Referat af Foredraget.

Det paahørtes med stor Interesse, og Tilhørerne klappede hjerteligt, da Helge Rode sluttede med at læse sit Digt: „Der var engang en Konge“, skrevet ved Leo Tolstojs Død.

Gymnastikken fortsættes.

Efter Foredraget fortsattes Gymnastikken med 3 meget dygtige og ensartede Damehold, (der trods det glatte Gulv alle gennemførte deres Øvelser uden Uheld. Det var et kvikt lille Hold

(Fortsættes paa Side 2.)

Ungdomsstævnet i Mogenstrup.

(Fortsat fra 1. Side.)

fra Kallehave og Stensved (Leder: Dræningsmester Carl Rasmussen, Viemose), Vordingborgdamerne under Ledelse af Lærer Vagn Christensen og Toksværd-Baarse Damerne med Kr. Nielsen, Mogenstrup, som Leder. Gymnastikopvisningen sluttede med et Karlehold fra Kallehaveegnen (Leder: Hr. Johansen), et kraftigt og godt gennemarbejdet Hold. Derefter holdt man Pause.

Aftenfesten.

Hele Eftermiddagen havde det holdt Tørvejr, ja, henimod Aften var Solen endog kommet igennem Skyerne og sendte sine Straaler udover Festpladsen, men ligesom Aftenfesten var begyndt, aabnedes Himlens Sluser, og Regnen fossede ned, og Afslutningen kunde ikke blive C l s F plodHfter, : blev ikke det, man havde ventet. En lun, smuk Sommeraften som Rammen om Musik, Sang og Folkedanserne i de spraglede Dragter vilde have været et uforglemmeligt Eillede, men nu var det hele ved at opløses i Regn.

Det fortræffelige Regimentsorkester lagde for med en smuk og udsøgt Koncertafdeling, og Bifaldet var kraftigt, da Orkestret sluttede med et Udtog fra „Der var engang“. I det hele taget bidrager og bidrog i Gaar de dygtige Regimentsmusikere med Dirigenten, Tage Christoffersen, i Spidsen meget til den smukke Fest i Mogenstrup.

Folkedansere.

Folkedanserne, 30 Par, i smukke og mangefarvede Nationaldragter tog nu Gulvet i Besiddelse, og trods den silende Regn tog de fat paa deres yndefulde gamle Danse med Liv og Lyst til „Finkelinens“ Toner og Dansernes Sang. Men, som berørt, den rette Stemning, det smukke Billede af de unges Dans i Bøgeskoven mod den nedadgaaende Julisol, kom ikke frem og til sin Ret i den sivende Regn. Folkedanserne og deres Ledere, Lærerinde Frk. Juel Jepsen, Brøderup, og Fru Andersen, Vindbyholt, fortjente fuldt ud det kraftige Bifald, der lød ved Udmarchen.

Sydsjællands Folkekor løste Folke-danserne af og sluttede Aftenafdelingen med en Afdeling danske og svenske Sange.

Hermed var Dagens Program udtømt, og paa de indbydende Foreningers Vegne bragte Sogneraadformand A. P. Jacobsen, Julebæk, en Tak til Biskop Fønnesbech Wulff, til Helge Rode, til Skovens Ejer, Hofjægermester Wolff-Sneedorff, og til alle, der havde deltaget i Festen.

Den store og smukke Fest sluttede med, at alle sang „Kongernes Konge“.

6.7.
1930

Ungdomsstævnet
i Mogenstrup Søndag den 6. Juli.

Kl. 10^{1/2}: Gudstjeneste i Skoven (i ugunstig Vejr i Kirken) ved Biskop Fønnesbech-Wulff (Salmebog medbringes).
Kl. 2-9: Gymnastik af 2 Hold fra P. A. G.s sydlige Hovedkreds, 70 kvindelige 125 mandlige Gymnaster.
Foredrag af Forstander Uffe Grosen, Vallekilde.
Sang af Sydsjællands Folkekor (ca. 200 Sangere).
Folkedans af et Hold fra Sydsjællands Hovedkreds af D. d. U., 40 Deltagere.
Koncert af Vordingborg Regimentsorkester.
Sydsjællands Folkekreds,
Sydsjællands Hovedkreds af D. d. U.,
P. A. G.

Næstved Tidende den 26.6.1930

De tre Foreninger, Præstø Amts Gymnastikforening, De sydsjællandske Ungdomsforeninger og Sydsjællands Folkekor, der i Fællesskab staar for Ordningen af Ungdomsstævnet i Mogenstrup, fortsatte i Gaar den gode Tradition. Festen bød som sine Forgængere paa meget smukt og godt, sund Idræt, lødig Tale og Sang og Musik, og Festen holdtes under de bedste Betingelser, hvad Vejret angaar. Besøget var ogsaa tilfredsstillende, i Særdeleshed i Betragtning af, at der paa samme Spøndag holdtes andre Møder og Fester og det store Jubilæumsdyrskue. Disse Ungdomsfester er nu lagt i et sikkert Leje af Foreningernes Udvalg. De vil sikkert langt ud i Fremtiden have stor Tiltrækningskraft og tilføre ikke mindst Ungdommen i Sydsjælland noget af Værdi.

Var alle Folkefester i Danmark af en lige saa tiltalende og lødig Karakter som Ungdomsstævnet i Mogenstrup — man skulde dem ære og prise.

Friluftsgudstjenesten.

Om Formiddagen samledes paa den skønne Festplads i Mogenstrup Skov ca. 500 Mennesker til den Gudstjeneste, hvormed Stævnet indlededes. Biskop Fønnesbech-Wulff prædikede, og det blev en god Indledning af Dagen.

Efter Salmerne: „Verdens Børn har mangt et Sted“, og „Gud, efter dig jeg længes“, talte Biskoppen ud fra Dagens Tekst (Lukas 15. Kap.) om Beretningen om den fortabte Søn og fremhævede, at Guds Kærlighed gælder alle Mennesker, som vi er, men han elsker os med det Maal, at vi skal blive anderledes, end vi er.

Skellet i den fortabte Søns Liv var, at han „gik i sig selv“. Hjemme levede han dadelløst; han drog saa ud, be-smittede sig selv; men efter sin For-nedrelse gik han i sig selv. Og dette gælder det om for os alle.

Biskoppen sluttede Gudstjenesten med at lyse Velsignelsen over Forsamlingen, og efter at to Salmer var afsunget, sluttede Gudstjenesten her i denne skønne „Naturens Kirke“, som Biskoppen udtrykte sig.

Eftermiddagens Program

indlededes med en Koncert af de dygtige Regimentsmusikere fra Vordingborg, der under Ledelse af Musikdirigent Tage Juel Christoffersen gav det populære Program en smuk Udførelse.

Indmarschen.

Efter Koncerten samledes de to Amtshold fra P. A. G., og med Fanen paa Fløjen marcherede Gymnasterne, 65 kvindelige og henved 100 mandlige under Sang ind paa den store Estrade.

Formanden for P. A. G., Lærer Skov, Haarlev, bød velkommen til den store Forsamling, der talte henved 2000, og takkede for den Interesse, der vistens Ungdomsstævnet.

Efter Udmarschen tog det kvindelige Amtshold Gulvet i Besiddelse og gav en smuk Opvisning. Under Ledelse af Frk. Elna Olsen, Herfølge, viste det store Hold en Række smukke frit-staaende Øvelser, sammenflettet med plastiske Øvelser under Sangledsagelse. Da Holdet efter Springøvelserne sluttede af, hilstes det af et kraftigt Bifald, og Gymnasterne med deres sikre Leder fortjente det. Det var en smuk Opvisning, og efter de faa Gange, Holdet har kunnet træne sammen, var Resultatet ærefuldt.

Sydsjællands Folkekor

sang efter Opvisningen forskellige Sange, og løste som altid Opgaven særdeles tilfredsstillende. Kårets Leder, Førstelærer Hovgaard Andreasen, Pedersborg (tidl. Herlufmagle), har en sjælden Evne til at faa det rette Udtryk for, hvad der ligger i Ord og Toner, og Sangerne følger beredvilligt hvert lille Vink. Ogsaa Sangkårets Koncert histes med stærkt Bifald.

Næstved Tidende den 7.7.1930:

Ungdoms-Festen

i Mogenstrup.

Ca. 2000 Mennesker overværede Festen i Gaar.

Dansk Ungdomsarbejde.

Inden Forstander Uffe Grosens Foredrag, indledede

Forstander Jens Marinus Jensen, Brøderup Højskole, med at minde om, at Mødedagen var Fredericia-Dagen, en historisk Dag. Dansk Ungdom kæmpede d. 6. Juli 1849 paa Fredericias Volde for deres Fædreland. Ogsaa vi kender Kampens Glæde, selv om vi nu, med den Maade, hvorpaa Krig føres, kan have lidt vanskeligt ved at forstaa, at der kan være Glæde herved. Men vi véd, at i 1849 kæmpede de unge for Danmark paa den Plads, hvor de var sat. Vi haaber ikke, at Danmarks unge skal ud i Krig, men derfor maa vi ikke tro, at Fredsaar er passive Aar. Der er Opgaver nok, Kampe nok for dansk Ungdom for Fremtidsbo og Fremtidslykke, og der kan være indre Kampe for de unge og et Arbejde for at bære Danmark frem i Nationernes Række.

Ungdomsforeningerne, der samarbejder her, vil uddanne de unge til en aktiv Fredstid, der skal bære frem mod sunde og lyse Forhold.

Forstander Uffe Grosen,

Vallekilde Højskole, fik derefter Ordet.

Forstanderen tog sit Udgangspunkt i Bjørnsons: „En Ungdom, som er stærk og sund, er hele Folkets Æressag“, og mindedes de Mænd, der tog det folkelige Arbejde op udenfor Hjem og Kirken. I 1839 gjordes Begyndelsen af St. St. Blicher ved Himmelbjergfesterne, og i sin første Tale udtalte Blicher som i et profetisk Syn, at Himmelbjergfesten vilde efterfølges af Fester i rigt Maal, hvor Tale, Sang og sund Idræt skulde herske. Kunde Blicher se Udviklingen, vilde han glædes.

Himmelbjergfesterne døde imidlertid hen, da Folket manglede det ideale Synspunkt. Alskens Halløj og Gøglet tog Overhaand. Ogsaa i vor Tid kender vi hertil, og

de fælles, bærende
Baand
savnes ofte ved Møder.

Til Opmuntring vil jeg dog nævne to Møder, hvor en saadan fælles bærende Ide herskede og berigede Møderne og deres Delta-gere.

Mødet paa Skamlingsbanken den 4. Juli 1844 havde en bærende Idé: at samle Danske til Værn om Danskheden i Sønderjylland. De ypperste Mænd fra Sønderjylland, Laurids Skau og P. Hjort-Lorentzen, samledes med Folk nordfra som Orla Lehmann, Ploug, Grundtvig og Goldschmidt. Deres Taler gav Genlyd over hele Landet. „Danmarks klogeste Bonde“, N. Jökum Termansen, overværede som ganske ung Mødet, og 27 Aar senere fortæller han, at hver en Streng i hans Indre gav Genlyd og giver Udtryk for, i hvilken Grad Mødet var berigende.

Dybbølfesten i 1928, hvor 40,000 af Danmarks unge samlede, havde ogsaa den rette Fællesskabets Aand. H. P. Hanssen-Nørremølle udtrykte det bedst ved Ordene, at Fortiden talte her til de unge; de to forstod hinanden, og han mindede de unge om, at Værnet for vor Grænse er en Rigsopgave. „Vor Historie tilraaber os et enten dig eller vi ge“.

Der er Opgaver nok for Ungdommen. Det gælder at faa mange flere med i Ungdomsarbejdet og Arbejdet for sund Idræt. Grækerne havde paa deres Rendebaner tre Søjler med Indskrifter. Paa den første stod: Vær parat!, paa den næste, midt paa Banen: Skynd dig! og ved Maalet: Hvil dig! Vi er nu paa Banen og kan have godt af at huske de gamle Grækeres Ord.

Der er Opgaver over Gymnastik-sagen: at arbejde for et rent og sundt Legeme, og at vi, som der staar i en af Davids Salmer: „maa drikke af Bækken ved Vejen og løfte Hovedet højt“.

Vi vil arbejde paa det menneskeliges Ret, ikke nøjes med til den ene Side: Kropstyrke, men netop til den anden Side hævde

det menneskeliges Ret.

Der er i Øjeblikket Bevægelser fremme, der vil underkende det menneskelige, men vi mener, at dette er en Livsform af Betyd-

ning, som de kristelige og folkelige Livsformer er det. Arbejder vi herfor, faar vi en sund, stærk og vaagen Ungdom, og Fester med fælles stærke Baand, som jeg har Indtryk af, at de er her i Dag, skal bære vort Arbejde fremad.

— — —
Det ildnende Foredrag til Ungdommen hilstes med stærkt Bifald, der gentoges, da Lærer Skov takkede Forstanderen.

De mandlige Gymnaster.

Saa marscherede de mandlige Gymnaster, et stort og kraftigt Hold paa henvend 100 Mand, ind paa Estraden under Førerskab af en anerkendt dygtig Gymnastikleder, Kr. Nielsen, Hammer. Det var øjensynligt Kærnetropperne fra hele den sydlige Del af Amtskredsen, der her var samlet. Der var over alle Øvelserne, saavel de indledende som afsluttende, den Sikkerhed, Præcision, Fart og Rutine, der fortalte, at det var helbefarne Mænd paa Gymnastikkens Omraade, man her stod overfor. Med Bifald hilstes Gang efter Gang de flinke Gymnaster og deres ikke mindre flinke Leder.

*
Efter en Pause gav Direktør Tage Christoffersen med sit Regimentsorkester sidste Afdeling af sin Koncert, der sluttede med Organist C. C. Olsens „Saison-Galop“, hilst med Bifald.

Folkedanserne

fra Roholte fortsatte, ca. 40 i Tallet og ledet af Fru Elisabeth Andersen, Vindbyholt. Alle iført klædelige gamle Dragter, svarende til det, de skulde svare. I en Timestid viste Folkedanserne en Række af de skønne gamle Folkedanse, der er alt for gode til at hvile i Glemslen, medens de moderne, i mange Tilfælde uskønne Jazz-danse optager den Plads, de en Gang havde. Der var Stil og Skik over denne Opvisning. Gang efter Gang hilstes Fru Andersen og hendes meget velindøvede Folkedansere med varmt Bifald.

Folkekoret

fortsatte, hvor Folkedanserne slap, med en ny Afdeling Sange. Sømandsangen, „De Snekker de mødtes“, „Flyv Fugl, flyv“, Aftensang af „Volmer-slaget“ o. fl. under Hr. Hovgaard Andreassens Ledelse og lønnes med stærkt Bifald, og da denne Afdeling var afsluttet, var Dagen ogsaa til Ende.

— — —
Skumringen havde begyndt at sænke sig ned mellem de gamle Bøgestammer, da Folkekorets Formand, Sogne-raadsformand A. P. Jacobsen, Julebækgaard, afsluttede paa Indbydernes Vegne med en Tak til alle de medvirkende: Talere, Sangere, Gymnaster, Folkedansere, Musikanten samt til Skovens Ejer, Hofjægermester Wolff-Sneedorff, der velvilligt havde stillet Pladsen til Raadighed, og med Aftensangen: „Der staar et Slot i Vesterled“, afsluttedes Dagen, som Stævnets Indbydere kun havde Glæde af — og mange med dem!

5.7.
1931**Midsommerfesten i Mogenstrup****Søndag den 5. Juli-**

Kl. 2-5,15 Koncert af Vordingborg Regimentsmusik — Gymnastik - Foredrag af Forfatteren Jørgen Bukdahl og Sang af Folkekoret.

Kl. 6,30-8,45 Musik — Gymnastik — Sang af Folkekoret og Aftenandagt ved Pastor Lund Sørensen, Grundtvigskirken.

Adgangstegn til hele Festen a 1 Kr., Børn 25 Øre. Alle er velkomne.

Sydsjællands Folkekor. Sydsjællands Hovedkreds af D. d. U.

Præste Amts Gymnastikforening.

Næstved Tidende den 1.7.1931

En smuk Midsommerfest i Mogenstrup Skov.

Musik og Sang, Gymnastik og Foredrag.

1500 Deltagere i det festlige Folkestævne.

Næstved Tidende den 6.7.1931

DET VAR EN GOD IDE, der blev ført ud i Livet den Gang, da der blev indbudt til den første Ungdoms-Midsommerfest i Mogenstrup Skov. Det viste sig at det var en Idé med Bærekraft, og der kunde gaa Tradition i den, fordi den fremdeles vilde være i Pagt med det bedste i Tiden. Det bekræftede sig paany i Gaar, da Sydsjællands Hovedkreds af De danske Ungdomsforeninger, Sydsjællands Folkekor og Præste Amts Gymnastikforening holdt dette Aars Midsommerfest paa den skønne og til Formaalet saa velegnede Møde, og Festplads i den gamle Skov.

I det straalende Sommergejr, Sol, Varme og Vindstille, maatte dette Stævne faa stor Tilslutning. Det turde næsten være givet paa Forhaand. Forventningerne blev da heller ikke skuffet. Omkring ved 1500 Deltagere, flest unge, men ogsaa en Del ældre, var med i Folkefesten fra Begyndelsen tidligt paa Eftermiddagen, og til den sluttede ud paa Aftenen.

Lad os sige det med det samme, at det blev en Midsommerfest, som de, der var med i den, vil huske. Der kan nævnes mange Aarsager hertil. Vi vil pege paa en af dem: den, at de, der havde udarbejdet „Dagsordenen“, havde haft en heldig Haand til netop at faa mange og forskellige Enkeltheder føjet sammen i en Helhed, som hvilede paa et ualmindeligt smukt og harmonisk Grundlag.

FESTEN TOG SIN BEGYNDELSE ved 2-Tiden med Musik af det skattede Regimentsorkester fra Vordingborg under Hr. Tage Christofsen's Ledelse. Saa marcherede P. A. G.s to store Hold, Mænd og Kvinder, med Fanen i Spidsen og under Sang ind paa Gymnastikestraden, og da Holdene havde taget Opstilling med Front mod den Skrænt, hvor den tusindtalige Tilskuerskare befandt sig, stod Sydsjællands Folkekors Formand, Sogneraadformand A. P. Jacobsen, Julebækgaard, paa Talerstolen for paa de tre indbydende Foreningers Vegne

at aabne Festen med et Velkommen til Talere, Gymnaster, Sangere, Ungdomsforeningernes Medlemmer og alle i den store Forsamling.

Efter at de mandlige Gymnaster havde forladt Gulvet, var der en smuk og stilfuld Opvisning af de ca. 50 kvindelige Gymnaster under Frk. Lis Weidingers dygtige Ledelse. Det var en Fremvisning med Flugt og Fart, som saavel Leder som Gymnaster havde Ære af, og det stærke Bifald som talrige Gange under Gymnastikken og navnlig ved Afslutningen blev de unge Kvinder til Del, var kun Løn som fortjent.

DER BLEV SUNGET EN SANG — „Jeg gik mig ud en Sommerdag at høre“ —, saa talte Formanden for Sydsjællands Hovedkreds, Højskoleforstander Jens Marinus Jensen, Brøderup, kort som Indledning til det efterfølgende Foredrag af Forfatteren Jørgen Bukdahl. Jens Marinus Jensen fremhævede, hvorledes vi lever i en Tid, hvor alt er sat under Debat, hvor nye Ideer sættes ind, en Tid, hvor vi lige saa lidt som før kan undvære de to Ting: Arbejdet og Ordet. Jørgen Bukdahl er en af dem, som er klar over, at Ordet har sin Plads i det folkelige Arbejde.



Saa tog Jørgen Bukdahl fat. Han er som Taler at ligne ved en Vulkan, et Fyrværkeri af Ord, et Hav i Oprør. Bukdahl er noget helt for sig selv. Manuskript kender han ikke; der er Spring i hans Foredrag, men der er ogsaa Guldskorn, og der er trods alt en

Traad med god Mening i. Det blev ikke nogen kedelig Times Tid. Bukdahl kan holde en Forsamling i Aande; det gjorde han ogsaa i Mogenstrup Skov i Gaar. Det, der var Kernen i Foredraget, var en Sammenligning mellem den Tid, vi lever i, og Tiden, som den gav sig Udtryk i Aarene efter 1864 og fremeftar. Det, Bukdahl vilde slaa fast, og det lykkedes tilfulde for ham, var, at skal vi naa naa frelst gennem en svær Krisetid, er det ikke nok med ydre Midler, der skal noget indre til, det, som han træffende kaldte det usociale Fællesskab, hvor vi mødes som Mennesker og navnlig som Medmennesker. Vi skal i næste Numer komme ind paa en nærmere Omtale af dette ildnende Foredrag, som lønnes med langvarigt Bifald. I god Samklang med Foredraget blev efter Forfatterens Ønske sunget „Moders Navn er en himmelsk Lyd“.

Forstander Jens Marinus Jensen takkede med Forsamlingens Tilslutning for den kraftige Tale, som havde været med til at opmuntre og samle.

NU TOG SYDSJÆLL. FOLKEKOR under kyndig Ledelse af Førstelærer A. Bjørn Jeppesen, Hylinge, Gulvet i Besiddelse for at synge en Række kendte danske Sange. Det store Kor skilte sig fra sin Opgave paa en særdeles tiltalende Maade. Sangen lød smukt i Skoven, og Glæden hos Tilhørerne var, som det fremgik af det stærke Bifald, der blev Sangerne til Del, meget stor og ikke uden Aarsag. Koret havde ikke forud haft nogen samlet Prøve, saa meget mere beundringsværdigt var Resultatet, og især maa Bjørn Jeppesen anerkendes for den fuldenste Maade, hvorpaa han ledede det store Kor. Det var en Oplevelse af Rang at høre denne Sangafdeling.

Regimentsmusikken spillede derpaa i en halv Times Tid, og saa spredtes Festens Deltagere rundt i Skoven for at spise til Aften. Ved 6½-Tiden gik Strømmen mod Festpladsen igen, hvor der først var Musik og dernæst Opvisning af P. A. G.s dygtige Mandshold, 70 Gymnaster, ledet paa udmærket Maade af Gymnastiklærer K. Pedersen, Brøderup Højskole. Det var en fin og formfuldendt Opvisning, der nu var Lejlighed til at se, og man kan kun beundre det ihærdige Arbejde, der er gaet forud, for at der kan naas et Resultat som det, Opvisningen var et Vidnesbyrd om. Tilskuerne gav Gang paa Gang deres Bifald til Kende.

Da Gymnastikken var forbi, var der atter en smuk Sangafdeling ved Sydsjællands Folkekor, og efter at den sidste Sangs Toner var forstummet, gav Sangerne deres Dirigent et Leve, og P. A. G.s Formand, Lærer Skov, Haarlev, motiverede et Leve for Sangerne

DER BLEV NU SUNGET „Stiftet Guds Søn har paa Jorden“, og saa var der Aftenandagt ved Pastor Lund Sørensens, København. Præsten tog sit Udgangspunkt fra Fortællingen om Simon Peters Fiskedræt og mindede ud fra Herrens Ord til Simon Peter om, at det ogsaa er vor Frelse at fare ud paa Dybet, paa Troens Dyb, hvor vi ikke kan bunde, hvor Forstand, Evner, Kræfter og Vilje ikke slaar til, men hvor vi staar paa den Klippe, som er Guds Naades Ord til os.

Der blev sunget „Sig Maanen langsomt hæver“, hvorpaa Lærer Skov, Haarlev, sluttede med en Tak til alle, som havde bidraget til, at Festen var forløbet saa godt.

Med Afsyngelsen af „Altid frejdig, naar du gaar“, sluttede denne Midsommerfest, som var til Glæde og Berigelse for alle Deltagerne, fordi det var et Stævne, hvor der kaldtes til Samling om en Del af det, der binder sammen i en Tid, hvor der er Strid og Uenighed om mangt og meget. Det var en Dag, hvor Fællesskabets Baand blev knyttet stærkere.



2.7.
1933

Præstø Amts Gymnastikforenings
Midsommerfest
i Mogenstrup Skov
Søndag den 2. Juli.
Festen begynder Kl. 14.
Gymnastik af 4 store Hold.
Kl. 16,30 Foredrag af Undervisningsminister Borgbjerg.
Kl. 16 og Kl. 20,15 Sang af Skuespiller Chr. Gottschalck. Koncert af Direktør Christoffersens Orkester.
Kl. 21,00—24,00 Dans for Foreningens Medlemmer.
Medlemskort skal forevises.
Bestyrelsen.

Næstved Tidende den 23.6.1933

Præstø Amts Gymnastikforenings Midsommerfest i Mogenstrup.

Gode Gymnastikopvisninger, Tale af Undervisningsminister Borgbjerg og Sang af Chr. Gottschalck.

Næstved Tidende den 3.7.1933

Det ovenud fine Sommervejr i Gaar var næsten blevet Konkurrent til Præstø Amts Gymnastikforenings Midsommerfest i Mogenstrup Skov. Det lyder som et Paradoks; men naar en Opvisning fra hele Amtet, en kendt Foredragsholder og udmærket Underholdning ikke kan samle mere end de 6—700, der var kommet til Opvisningerne om Eftermiddagen, maa Grunden ligge i, at Folk paa en saa varm Sommerdag søger ud til de svale Strande i Stedet for at tage ind i Landet.

Før Opvisningen tog sin Begyndelse, spillede Direktør Christoffersens Orkester nogle Numre, hvorpaa det første Hold, det nordlige Mandshold paa 40 Deltagere under Ledelse af Henry Johansen, Haarlev, marcherede ind paa Pladsen.

Opvisningen begynder.

Saa snart Holdet var marcheret op paa Pladsen, traadte Formanden, Førstelærer Karl Skov, Haarlev, frem og bød i en kort Tale velkommen. Han udtalte sin Glæde over det gode Vejr, den smukke Plads, man Aar efter Aar samles paa, og tilsluttede sig.

Derefter tog Opvisningen sin Begyndelse, og det var en fortrinlig Gymnastik, man fik at se, ledet af en dygtig Delingsfører. Øvelserne blev ført godt til Bunds, og Sikkerheden og Præcisionen var stor. Mange af Øvelserne lønnes da ogsaa med stort Bifald, og Tilskuerne klappede i Takt, da Holdet marcherede ud. Lige efter marcherede det sydlige Kvindehold under Ledelse af Asta Heller, Vordingborg, ind. Dette store Hold, der talte 60, blev ogsaa ledet med en Sikkerhed, som vidnede om, at Kvindegymnastikken i dette Amt stadig staar højt og vil staa højt, saa længe man har de nuværende Ledere. Der var Lethed og Gratie over mange af Øvelserne, som hilstes med Bifald.

Chr. Gottschalcks Sang.

Naar der paa Programmet stod opført „Sang af Chr. Gottschalck“, maa man ikke tage dette for bogstaveligt. Selvfølgelig kunde den muntre Skuespiller ikke undlade at benytte Lejligheden til at aflevere nogle Brandere ind mellem Sangafdelingerne, naturligvis altsammen i den Mening at uddybe Moralen af, hvad han senere gennem sin Sang foredrog. At Bifald og ophilsende Fremtid behøver man vist ikke at tilføje.

Undervisningsminister Borgbjergs Tale.

Efter denne lettere Afdeling sang man „Jeg elsker de grønne Lunde“, og Formanden gav Ordet til Undervisningsminister Borgbjerg, der var kommet til Stede som Taler.

Han indledede med at udtale, at medens han tidligere havde været en uforbederlig Optimist, var det ligesom det lyse Syn i den senere Tid var ved at forsvinde. Jeg kan godt se, udtalte Ministeren videre, at den nuværende Ungdom har visse Fortrin for min. En Fest som i Dag kunde man vanskeligt tænke sig i mine unge Dage.

Jeg sætter megen Pris paa Sporten, paa den sunde Sport; men Sporten maa ikke drives ud over alle Grænser. Det Syn, man ser, naar en Væddeløbscyklist kommer kørende, hængende paa Cyklen som Reje, ildrød, og i en Stilling, som ikke kan være sund, har ikke meget med Sport at gøre.

Direktøren for Købmandsskolen i København blev forleden spurgt om, hvorledes Ungdommen er, og han svarede, at Ungdommen var god nok, bedre end tidligere og bedre egnet til at tage Vanskelighederne, end Ungdommen for 25 Aar siden kunde. Det var gode Ord, og de er opmuntrende, fordi de er sagt af en Mand, der har Kendskab til dansk Ungdom. Hvad interesserer Ungdommen sig da for?

Den interesserer sig først og fremmest for sit Arbejde, for kammeratligt Samvær under fri Former, den holder mere af at handle end at diskutere — og naturligvis interesserer den sig for Sport og Idræt.

Paa den ene Side er vor Tid vidunderlig. Hvad Menneskeaaanden har skabt i de sidste Aar, er fantastisk. Hvad vil ikke de næste 25—50 Aar bringe af tekniske Fremskridt? I hvilken Grad har nu Menneskene formaaget at beherske disse Kræfter, saa de kan komme os alle til Gavn? Vi har ikke forstaaet at mestre disse mægtige Kræfter, som Menneskeaaanden selv har rejst. Under den store Verdenskraft-Konference i København sagde Konferencens engelske Præsident, Mr. Dunlop, at det var forkert at give Tekniken Skylden for Misøren. Det var ikke den, der var noget i Vejen med. Det var Menneskene selv, der ikke havde formaaget at holde Trit med den tekniske Udvikling, den sociale Udvikling har ikke fulgt med den tekniske.

Det bliver I unges Opgave at søge at faa et bedre Samfund indrettet. Derfor skal I have en sund Sjæl i et sundt Legeme, og I maa have Troen paa, at der er en bedre Fremtid. Vi behøver en frisk og frejdig Ungdom, men ogsaa en Ungdom med Viljekraft. Hostrup spurgte: „Hvad er denne Brydningstime? Skumring eller Gry?“ Ja, vi staar i en Brydningstime nu, og Hostrup svarer allerede i næste Vers: „Derpaa maa I unge svare“. Et stort Ansvar, en stor Opgave har I faaet.

Til alle de Opgaver, I faar, skal knytte sig Kærligheden til vore Børn, til vore Hjem og til hele Menneskeheden. Vi skal søge at gøre det saa godt som muligt for vore Medmennesker, søge at efterleve det, som har været Ledemotivet for den gamle Højskoleforstander Johan Borup: Kammeratskab — Ærbødighed for hverandre — Solidaritet. I skal være frie danske Kvinder og Mænd, der kan taale at høre andres Mening. Ser vi ud over Verden, kan vi ikke sige, at det er Frihed, der raader. Aandsmørke, Tvang og Vold breder sig. Vi har bevaret vor fri Forfatning og vor Kærlighed til den. En Atmosfære af Bolchevisme, Fascisme eller Nazisme vilde ikke være til at aande i for os. Vi maa staa samlet om vor Frihed, saa vi mange Aar frem i Tiden kan synge: „Høje Nord, Friheds Hjem“.

Ministeren sluttede sin Tale med at motivere et kraftigt besvaret Leve for Danmark. Fra Forsamlingens Side udbragtes et Leve for Taleren.

Formanden takkede for Foredraget og for Chr. Gottschalcks Underholdning, hvorefter der var Spisepause.

* * *

*

Umiddelbart efter denne tog man atter fat paa Opvisningerne. Det første Hold var nu det nordlige Kvindehold under Ledelse af Gudrun Petersen, Sierslev, medens det sydlige Mandshold lededes af Arne Rasmussen, Kallehave. For disse Hold, der talte henholdsvis 40 og 54, gælder det samme som for de to førstnævnte, for Kvindernes Vedkommende: Afstemthed og Lethed, for Mændenes Vedkommende: Kraft og Smidighed.

Chr. Gottschalek gav derefter nogle Numre tilbedste, ligeledes hilst af Bifald, hvorpaa Formanden sluttede af med at rette en Tak til forskellige Sider.

Den udmærkede Dag sluttede med et livligt Bal, der varede til Kl. 12.



22.6.
1941

P. A. G.

afholder

stor Midsommerfest

i Mogenstrup Skov

Søndag den 22. ds., Kl. 14.

Koncert af 5. Regiments Musikkorps.
Gymnastikopvisning, Folkedans m. m.
Fra Kl. 20.30 Dans for Medlemmer af P. A. G.
Entre til Festpladsen: Voksne 1.00 Kr., Børn 0.50.

Bestyrelsen.

Næstved Tidende den 18.6.1941

Gymnasternes straalende Midsommerfest i Mogenstrup.

Et vellykket Gymnastik-Stævne, der viste det gode Arbejde, som P. A. G.s Kredse indfører.



Et Parti fra den bekendte Mogenstrup Aas.

Næstved Tidende den 23.6.1941

Næstved.

SOM en stærk Kontrast til Søndagens store Begivenheder samlede Præstø Amts Gymnastikforening sine Skarer af Ungdom til en smuk Midsommerfest i Skoven ved Mogenstrup.

Vejret havde i rigeste Maal tilsmilet dette Arrangement. Solen skinnede fra en skyfri Himmel ned mellem de høje, lysegrønne Bøgetræer om Brædegulvet paa den aabne Plads mellem Stammerne og op langs den høje Skrænt, hvorfra et Par Tusinde Tilskuere fulgte Dagens Program.

Flagalléen var rejst langs Stierne fra Landevejen ind til Festpladsen, hvor andre Dannebrogssflag vajede rundt om Gulvet. Her lagde 5. Regiments Musikkorps under Tage Christoffersens Direktion for med en Musikafdeling, hvori hvert Nummer hilstes med Bifald, og derefter fulgte

sommerfesten, der nu efter mange Aars Rorløb atter var genoptaget. Tiderne er ikke til Fest, udtalte Jens Aage Larsen, men vi finder Anledning til at markere dansk Ungdoms Arbejde ude i Kredsene og takker, fordi saa mange har fulgt vor Indbydelse. Med Ønsket om alt godt for Danmark og dansk Ungdom sluttede Taleren med et kraftigt besvaret „Leve Danmark“

og staaende sang den tusindtallige Forsamling „Der er et yndigt Land“ og derefter „Danmark, i tusind Aar“.

I samme Orden, som Gymnasterne var marcheret ind, forlod de derpaa atter det store Brædegulv, og man tog fat paa den egentlige

Gymnastikopvisning,

Som første Hold kom Vordingborg Smaapiger under Seminarlærerinde, Fru Mølvigs Kommando. Der var baade Gratie og Ynde over dette Pigehold, saa Bifaldet var stærkt efter deres Opvisning. Derefter kom Vordingborgdrene under Ledelse af Lærer Hørluf Nielsen. Iført klædelige, lyseblaa Benklæder gik de i Gang med Opgaverne, og længe havde de ikke været paa Gulvet, før Tilskuerne var klare over, at noget helt almindeligt Drengehold var det ikke. Gang paa Gang led Klapsalverne, og da særlig under de afsluttende Smidighedøvelser, hvor navnlig én af Drengene — som ganske vist ogsaa var med paa Erik Flensteds Amerikafærd — blev Publikums erklærede Yndling.

Efter Børneholdene kom de store Hold af voksne Gymnaster, som ikke alene kredsvis, men ogsaa havde arbejdet Hold sammen til dette Midsommerstævne.

Stensved og omliggende Kredses Damehold under Johanne Ellerrød Andersens Ledelse gennemgik et smukt og omfattende Program, hvor alle Kvindegymnastikens gode Sider kom til deres Ret, og derefter viste de samme Kredses Mandshold

med Hugo Rasmussen som Leder, hvad de kunde præstere. Og det var ikke Smaating. Djærvt og friskt klarede de en rigtig Afdeling Mands-

gymnastik med fritstaaende Øvelser og forskellige Spring.

Saa blev der en lille Pause i Gymnastiken, og Regimentsmusikken underholdt Publikum med et populært Program af Marche, Valse, „Elverhøj“-Udtog og andre danske Toner, indtil anden Afdeling af Gymnastikopvisningen.

Nu var det Everdrup og omliggende Kredses Hold, der stod for Tur. Det var for baade Damernes og Herrerens Vedkommende Hundredmandshold, ja, Damernes var saagar paa adskilligt mere end hundrede Gymnaster. Dette Kæmpehold blev ledet af Inger Nielsen, der fik hele Holdet til at arbejde med en Præcision, der var imponerende for saa stor en Besætning. Det var en virkelig Fornøjelse at se dette Hold paa Gulvet.

Men det gælder ikke mindre for de samme Kredses Herrehold, som Nielsen havde Kommandoen over. Ogsaa her var der en imponerende Ensartethed over de fritstaaende Øvelser, og Springene, som et saa stort Hold udfører, er jo næsten alene ved Masseopbudets Effekt i Stand til at tage Vejret fra Publikum. Skoven og de omliggende Bakkekrage maa have givet Genlyd af det Bifald, der blev dette Hold til Del.

Men saa var det ogsaa Slut med, Gymnastiken. Programmet for P. A. G.s Midsommerfest var dog ikke dermed udtømt; thi efter en god Times Spisepause, hvor Madpakkerne kom frem i det Grønne, sluttede Opvisningerne paa det store Brædegulv med Folkedans af Olstrup Folkedansere, der er kendt viden om for deres Dygtighed. Det var et festligt Numer i Dagens indholdsrige Program, saa endnu en Gang kom det til kraftige Bifaldstilkendegivelser.

Sluttelig var der nogle Timørs Dans, hvor Gymnasterne rigtig svang hinanden i den lune Sommeraften.

PROGRAM-BILLET

P. A. G.'s Midsommerfest i Mogenstrup
22. Juni 1941.

Kl. 14⁰⁰: Koncert af 5. Regiments Musikkorps.

Dirigent: T. Jul Christoffersen.

PROGRAM: *** Regimentmarsch.

J. Resen: Haandværkerviser.

Nærsk: Nissens Vagnpande.

Lehar: Udtog af Operetten „Smilets Land“.

Knudsgaars Ridsager: Mor Danmark.

Henrich: Ryttermarsch.

Kl. 14³⁰: Indmarsch og Fanepresentation (ca. 500 Gymn.)
Fællessang.

Kl. 14⁴⁵: Gymnastikopvisning.

1. Vordingborg Smaapiger (Seminarlærerinde Fru Mølvig).

2. Vordingborg Dreng (Hørluf Nielsen).

3. Stensved og omligg. Kredses Damehold (Johanne Ellerrød Andersen).

4. Stensved og omligg. Kredses Herrehold (Hugo Rasmussen).

Kl. 16³⁰: Koncert. Orkestret.

PROGRAM: Friedmann: Revuemarsch.

Kuhlau: Udtog af „Elverhøj“.

Strauss: Valsepolsom.

H. C. Larsen: Danske Toner.

Rasmus: Hedvig Polka.

Reckling: Jeanne Marsch.

Kl. 17⁰⁰: Gymnastikopvisning.

1. Everdrup og omligg. Kredses Damer (Inger Nielsen).

2. Everdrup og omligg. Kredses Herre (Niels Jensen).

Kl. 18⁰⁰—19³⁰: Spisepause.

Kl. 19³⁰: Folkedans (Olstrup Folkedansere).

Kl. 20³⁰—1⁰⁰: Dans for Medlemmer af P. A. G.

Entré til Festpladsen: Voksne 1,00 Kr. — Børn 0,50 Kr.

MOGENSTRUP-FESTEN
22—6.—41.

12.7.
1942**MOGENSTRUPFEST!**

Præsto Amts Gymnastikforening.

afholder stor Sommerfest i Mogenstrup **Søndag d. 12. Juli**Fra Kl. **11.30** Haandboldkampe (Mesterrækken).Fra Kl. **13.30** Koncert af 5. Regiments Orkester.**Gymnastikopvisninger** og **Folkedans.**Fra Kl. 21 **DANS** for Medlemmer af P. A. G.

Entré: Voksne 1 Kr. Børn 50 Øre.

Næstved Tidende den 3.7.1942

2000 til P. A. G.-Stævne.

En fin Gymnastikdag i Mogenstrup Skov med 500 Gymnaster.

Næstved Tidende den 13.7.1942

Næstved.

P. A. G.s Sommerfest i Mogenstrup blev en storslaet Folkefest, hvori deltog ca. 2500 Mennesker fra alle Dele af det sydlige Sjælland. Dagen indlededes med en Række Haandboldkampe og den begyndte i Graavejr, men da Regimentsmusikken Kl. 13,30 under Ledelse af Dirigenten, Tage Christoffersen, gav en Koncert, brød Salen igennem og kastede sine varmende Straaler ned over den smukke Plads i Skoven, hvor det store Gymnastikgulv var lagt.

Ved godt 14-Tiden fandt den fælles Indmarch Sted, — hver Afdeling med Dannebrog i Spidsen. Det var et smukt Syn at se de mange Gymnaster, 500 i Tallet, solbrunede i deres klædelige Dragter, Piger, Karle, Dreng og Smaapiger i snorlige Rader.

De syv Fanebærere hilste med Fanerne, og Gymnasterne sang „Hil dig, vor Fane“.

Derefter bød P. A. G.s Formand, Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, velkommen til Stævnet; han understregede Gymnastikkens Betydning for den danske Ungdom, fremhævede det Kammeratskab, der hersker indenfor Gymnasterne Kreds og sluttede med smukt at motivere et Leve Kongen, hvorefter man sang „Kong Kristian“.

Opvisningerne.

Gymnasterne marcherede nu ud, og Gulvet blev taget i Besiddelse af første Hold, Vordingborg-Piger, under Ledelse af Fru Mølvig, Vordingborg, der paa en særdeles smuk og livlig Maade indledede Opvisningerne med en Række fornøjelige, kvikke Øvelser for mindre Piger.

Næste Hold var Herluf Nielsens Drengehold fra Vordingborg, et godt, opvakt Drengehold, der kunde sine Sager. Begge Hold hilstes med livligt Bifald.

Saa fulgte det store Pigehold fra Nordkredsen, 157 blaaklædte Piger ledet af Frk. Inge Nielsen, Nr. Tvede; efter en Række fritstaaende Øvelser vistes en Række Spring, og Opvisningen prægedes af Kvindelighed og Ynde i alle Øvelser. Lederen havde Magt over det store Hold, og der var

Fart og Flugt over Opvisningen, der hilstes med stærkt Bifald.

Dernæst fulgte Sydkredsens Mandshold paa 47 Gymnaster ledet af Hugo Rasmussen, en fortræffelig Opvisning, der kulminerede i Smidighedsøvelserne, som applauderedes meget

Folkedansernes Opvisning.

I en Pause musicerede Regimentsmusikken, hvorpaa Folkedansere fra Sydsjælland viste deres gamle Danse i de „rigtige“ Dragter, anført af H. Gerdrup, Præsto, og Spillemand med høje Hatte. Ogsaa denne Opvisning glædede og fornøjede de mange Tilskuere, der hilste Folkedanserne med Haandklap.

Mere Gymnastik.

Saa fulgte Opvisning af Sydkredsens Pigehold, et smukt ensartet Hold ledet af Frk. Ella Poulsen, Ambæk, og Eftermiddagens Opvisninger sluttede med Nordkredsens Mandshold ledet af Niels Jensen, Bøgesø, et Hold paa 85 Gymnaster, der viste kraftig og ensartet Mandsgymnastik, som ligesom Pigeholdet applauderedes stærkt.

Der holdtes nu en Pause, hvorunder Gymnaster og Tilskuere indtog Aftensmaden i det grønne, i Kroens Have og paa selve Kroen, hvor Jens Aage Larsen, Ebbeskov, bragte Lederne og Gymnasterne en fortjent Tak for de fine Opvisninger.

Afslutningen.

Dagens Opvisninger sluttede med Everdrup Drengehold ledet af Niels Jensen og en imponerende Fremførelse af det udvalgte Mandshold, der lededes af Hugo Rasmussen, og som blev Dagens Clou. De mange Tilskuere, der med stor Interesse havde fulgt Dagens Opvisninger, vilde næsten ikke slippe det fine, ensartede og repræsentative Hold i de rødhvide Dragter, der satte et imponerende Punktum paa den vellykkede Gymnastikdag, der sluttedes med en Svingom for P. A. G.s Medlemmer i Kroens Sal.

— En dejlig Dag med kernesund, frisk dansk Ungdom i den bøgelyse Skov i en Ramme af Dannebrog.

11.7. 1943 Den 11.7.1943 afholdtes et stort fælles arrangement i Mogenstrup i anledning af 75-års jubilæet for Præstø Amts Skytteforening.

Med 2 timers forsinkelse kom skydekøkkene om formiddagen i gang på nogle nyanlagte og regnvåde skydebaner bag krohaven. Vejret var klaret op om eftermiddagen, da gymnastikopvisningen skulle i gang. De ca. 700 gymnaster klædte om på skolen (det senere kommunekontor, nu NETTO) og gik med fanerne i front langt op ad bakken og ind i Mogenstrup Kirkeskov, ned gennem gryden til slugten, hvor der var udlagt et trægulv.



Gymnastikleder er Inger Nielsen, senere gift Hornbøl

1943

Forts.

1943.

12.7.1943
Mandag Aften de

Telefonok!

K. T. A. S.

Gymnasternes og Skytternes Jubilæumsstævne i Mogenstrup

Henved 2000 Tilskuere til Dagens store Opvisninger. — Præsto Skyttekreds erobrede Vandrepokalen.

REGNEN gjorde to alvorlige Atten-tater paa Programmet for Præsto Amts Gymnastikforenings og Præsto Amts Skytteforenings store Jubilæumsstævne i Mogenstrup i Gaar.

Den kraftige Nedbør Lørdag Aften — 17 mm i Mogenstrup og Næstelse — satte Markergravene ved de nyanlagte Skydebaner bag Krohaven under Vand, og Standpladserne ved Skydebanen var endnu Søndag Morgen saa sjaskvaade, at de maatte belægges med Halm, før Skydningen kunde begynde, 2 Timer efter det oprindeligt fastsatte Tidspunkt.

Eftermiddagens Opvisninger gik igennem uden Forstyrrelser, men nepop da Aftenprogrammet begyndte, tog Regnen til at sile ned.

Heldigvis tog Bladhanget saa meget af, at det fornøjelige og smukke Afslutningsprogram kunde føres igennem uden alt for stor Gene.

Som altid naar Gymnastikforeningen kalder til Stævne i Mogenstrup var der stor Tilslutning, man regnede i Gaar Eftermiddag med, at der var samlet et Par Tusinde Mennesker under de høje Bøge ved Festpladsen. Og Deltagerne fik en storartet Dag ud af det. 700 Gymnaster, Kvinder og Mænd, dygtigt trænede og dygtigt førte, vi-

Mesterskabsskydning.

(Ældre).

1. Pr. og Vandrepokal: Radioforhandler Tage Petersen, Næstved, 227 Points.
2. Pr.: Knud Sommer, 58. Kreds (Vordingborg) 226 Points.
3. Pr.: Gdr. Volmer Rasmussen, 12. Kreds, 226 Points.

Mesterskabsskydning.

(Yngre).

1. Trige Dall Jensen, 14. Kreds, 238 Points.
2. Poul Jepsen, 6. Kr., 236 Points.
3. Keld Nielsen, 30. Kr., 233 Points. Keld Nielsen er kun 13 Aar, saa det er en fin Præstation.

Veteranskydning.

1. J. P. Jensen, 6. Kr., 90 P.
2. Damgaard Olsen, 58. Kr., 89 P.
3. Stoltze, 64. Kr., 88 P.

Kapskydningen.

- Nr. 1: 64. Kreds, Præsto, 91 Points.
Nr. 2: 6. Kr., Næstved, 88,8 Points.
Nr. 3: Torøje, 87 Points.

Stævnets officielle Aabning.

En telegrafisk Hilsen til Kongen.

Jubilæumsstævnets egentlige Aabning fandt Sted Kl. 14 ved en Højtidelighed paa Gymnastikpladsen i Gryden.

en Fornøjelse at se den Præcision og Sikkerhed, hvormed det arbejdede. Legende let og frigtort afvikledes Disciplin efter Disciplin, de krævende „fritstaaende“ Øvelser som de mere plastisk betonedede Discipliner. Gangen var spændstig og råk, og de kónne, friske Stemmer klang smukt i Afslutningssangen.

Holdet og dets Leder hilstes med stærkt Bifald.

Saa var det Mandsholdets Tur. — Hugo Rasmussen, Stensved, førte dette kraftige og veldisciplinerede Hold og gjorde det med stor Myndighed. Taktfast og kvikt formede Indmarchen sig og kraftigt og præcist arbejdede man sig igennem det store Opvisningsprogram, der sluttede med en Serie frie Øvelser, som hilstes med bragende Bifald. Det er et Hold, som det er en Fornøjelse at se paa.

Efter en Pause, hvorunder 5. Regiments Musikkorps musicerede, rykkede Holdene fra de nordlige Kredse ud paa Gulvet. Vi omtalte disse Hold ved Bøgeskov-Stævnet for 3 Uger siden, og de rosede Udtalelser den Gang kan kun bekræftes her. Fru Gunhild Nielsen, Tommestrup, havde et brillant Tag paa de 150 Kvinder i Holdet, og Øvelsesprogrammet blev gennemført i udmærket Tempo og med stor Ynde og Sikkerhed.

Den samme Sikkerhed prægede Mandsholdet, ledet af Holger Nielsen, Sierslev. Bortset fra et Par meget unge Deltagere, var Holdet af Udseende og Arbejde ensartet, kvikt og taktfast i alle Discipliner og meget behændigt. Ogsaa disse Hold fik et varmt Bifald.

Dermed var Eftermiddagens Opvisninger forbi, og Lederen af Stævnet, Realskolelærer Herluf Nielsen, Vordingborg, kunde med Tilfredshed fastslaa, at det hele var afviklet glat.

Foreningernes Ledelse samledes derefter med Holdlederne og enkelte Gæster til en Fællesspisning, hvor Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, bød velkommen og udtalte sin Glæde over, at Skytter og Gymnaster i Enighed kan samles til Stævne og Fest.

Jeg haaber, at vi ogsaa senere igen kan samles til en fælles Fest. Vi er jo Kammerater, alle vi Gymnaster og Skytter. Formanden takkede Gdr. Johs. Jensen, Hammer, der havde ordnet Indkvarteringen af Holdene.

Branddirektor Jensen Houggaard: Jeg er glad for, at vi Skytter og Gymnaster kan holde fælles Fest, og jeg tror ikke, det bliver sidste Gang, dette sker. Jeg tror ikke, at der med de Ledere, Foreningerne har, kommer Gnidninger mere mellem Skytter og Gymnaster.

(hver spalte fortsættes på næste side)

1943
Forts.

dygtigt træuede og dygtigt førte, viste gennem Opvisningerne, hvad en villende og maalbevidst Ungdom kan naa, ikke blot ved den stadige fysiske Træning, men ogsaa ved den nationale og fædrelandssindede Paavirkning, der øves i Gymnastiksalen. Det var frejdig og frisk Ungdom, der her under de vøjende Faner og danske Sange marcherede op for at vise, at dansk Ungdom er vaagen og ansvarsbevidt.

Skyttestævnet.

16 Kredse deltog i Dagens 9 Skydninger.

Men løvrigt var det Skytterne, der indledede Dagens lange Program. Det var første Gang siden Adskillelsen, de to Foreninger var Arrangører af et fælles Stævne. Dagens Forløb tør nok — som det ogsaa blev sagt — tages som Varsel om, at det ikke er sidste Gang, de to Foreninger med fælles Formaal mødes til Stævne.

Med et Par Timers Forsinkelse tog de 169 Skytter fat paa det omfattende Program, der talte ialt 9 Skydninger. Der var en umaadelig stor Tilslutning, ikke mindre end 16 Kredse havde sendt Deltagere, og der blev skudt brødt fra Kl. 10 til hen paa Eftermiddagen.

Det var øjensynligt, at Skyttesagen har „Vinden paa Ryggen“ i Øjeblikket, ikke blot var Tilslutningen som nævnt stor, men der blev opnaaet mange særdeles pæne Resultater, Særlig Spænding var der om Kapskydningen mellem Kredsene. Indtil den endelige Opgørelse forelaa, regnede man med, at de sejrsvante Skytter fra 6. Kreds ogsaa denne Gang havde kapret Vandrepokalene, men den endelige Opgørelse fastslog, at det var Præsto Skyttekreds, der med et lille Forspring sejrede i Konkurrencen.

Vi bringer her Resultatet af Pokalskydningen; for de øvrige Skydninger opgøres Resultatet først i Løbet af Mandagen.

Ved Biletlugen.
Her spilles der daglig en Masse Tid. Map i Hukommelsen leder. Man ved, at man skal til Sandby Strand, men hvad er det, Stationen hedder?

Art. DSB

den.

Medens den tusindtallige Forsamling med blottede Hoveder sang „Hil dig, vor Fane“, førtes Hovedforeningens Faner og en Række Kredsforeningers Faner ned paa Pladsen.

P. A. G.s Formand, Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, bød paa de 2 Foreningers Vegne velkommen til Jubilæumsstævnet, Skytte- og Gymnastiksagen blev rejst i en Tid, der i saa meget lignede vor. Danmark levede i Skyggen af 1864. Han mindede om Folkehøjskolens store Betydning for Gymnastik- og Skyttesagen og haabede, at Baandene mellem Højskolen, Skytte- og Gymnastikbevægelsen fortsat maatte bestaa til Gavn for dansk Ungdom og det danske Folkesamfund. Danmark leve. (Forsamlingen sang „Der er et yndigt Land“).

Derefter talte Skytternes Formand, Branddirektør Jensen Houggaard, Ring. Han udtalte først sin Glæde over, at Gymnaster og Skytter kunde mødes til dette Stævne og talte derefter for Kongen. Hvor danske Kvinder og Mænd i denne Tid samles, gaar vore Tanker først til Kongen. Svære Tider har Kong Christian gennemlevet de sidste Aar, ogsaa svær Sygdom, men lykkeligvis ser det ud til, at Kongen snart er rask igen. Vi Skytter og Gymnaster skylder Kongen en særlig Tak, og idet vi udtaler Haabet om, at Kongen maa faa Lykke til at føre sit Land og Folk ind i en lys Fremtid som et frit og selvstændigt Land, raaber vi et Leve for Kong Christian. (9 Hurra og Kongesangen).

Jensen Houggaard meddelte derefter, at der var sendt Kongen en telegrafisk Hilsen fra Stævnet. Senere indløb en Genhilsen fra Kongen.

Gymnasterne rykker frem.

Saa var det Gymnasternes Tur, — og for første Gang i adskillige Aar havde man den Glæde at se Gymnaster fra hele Præste Amt (bortset fra Møn) give Opvisninger.

Gymnasterne var samlet i 4 store Hold, 2 Kyinde- og 2 Mandshold paa ialt 650 Gymnaster.

Opvisningen indlededes af Sydkredsens Kvindehold, ført af Frk. Inger Nielsen, Nr. Tvæde. Det store Hold var overraskende ensartet, og det var

Aftenfesten.

De 2 Motionshold fra Hammer var glimrende.

Aftenfesten indlededes med, at Skytternes Formand uddelte de 3 store og smukke Vandrepokaler, og derefter tog Gymnasterne igen fat. Men denne Gang var det Motionsholdene fra Hammer, der viste, hvad de duede til. Og det var slet ikke saa lidt! Frk. Lis Bygaard førte et Motionshold paa 25 Damer frem. Det er ganske vist ikke de helt unge Piger, der er med, men efter Præstationerne at domme var det slet ikke Motionister. Ogsaa de arbejdede med en Ynde og Præcision, som stod paa Højde med de unges Hold. Øvelserne var vel anderledes, men absolut krævende en Indsats fra hver enkelt, og hele Øvelsesskalaen blev gennemgaaet med Takt og Præcision.

En Gang Ling!

Medens Eftermiddagens Opvisninger havde været Bukh og Snøghøjgymnastik, var Hammer-Herreholdets Øvelser helt efter det Lingske System.

Chr. Hansen, Virkelyst, Hammer, der ikke i 19 Aar har ført Hold frem til Mogenstrupfesterne, var Holdet en fortrinlig Leder, og under hans Kommando arbejdede de 25 Gymnaster med en Frejdighed og Disciplin, der tog sig glimrende ud, og det til Trods for, at den seldate Deltager (Gdr. P. Andersen Ring) var 59, og den yngste (Gdr. Johs. Jensen, Hammer) 31. Redskabsgymnastiken, bl. a. Ribberne, var igen kommet til Ære og Værdighed, og man glædede sig over den Spændstighed og Form, der var over Holdet. Chr. Hansen og hans Motionshold hilstes med velfortjent Bifald.

En smuk Afslutning.

Da Opvisningen var forbi, traadte 5 unge Gymnaster, bærende de nordiske Flag, ind paa „Scenen“, og Lærer Herluf Nielsen og Gdr. Chr. Hansen sang de 5 nordiske Nationalsange, hilst af varmt Bifald.

Medens Regnen stille dryssede ned, tog Sangkoret „Brage“ Opvisningspladsen i Besiddelse, og under Førter og Gammaster kan holde fælles tion sang Koret harmonisk og velføstet en Række Sange, der gjorde megen Lykke.

Det var en smuk og værdig Afslutning paa det velykkede Jubilæumsstævne.



Formodentlig ogsaa fra 1943, bemærk musiktribunen tv.

1944

P. A. G.^s
Sommerfest
i Mogenstrup Søndag den 18. Juni 1944

Kl. 13⁰⁰: Orkesterkoncert. Dir. Verner Christoffersen.
« 13³⁰: Samlet Indmarch, Fanepresentation og Tale af P. A. G.^s Formand.
« 13³⁰: Stensved og Vordingborg Dr. Hugo Rasmussen
« 13³⁰: Vordingborg Piger Fru Mølvig
« 14¹⁰: Præstøegnens Mænd Ejnar Hansen
« 14³⁵: Toksværd og Omegns Kvinder Inger Nielsen
« 15⁰⁰: — do. — Mænd Peter Nielsen
« 15²⁵: Stensved og Omegns Kvinder Birgit Hansen
« 15⁵⁰: Lellinge Mænd Niels Petersen
« 16¹⁵: Orkestermusik.
« 16³⁰: Præstøegnens Kvinder Ane Skjerlund
« 16⁵⁵: Stensved Mænd Hugo Rasmussen
« 17²⁰: Lellinge Kvinder Rigmor Skov
« 17⁴⁵: Hammer og Omegns Mænd. . . Aage Madsen
« 18¹⁰: — do. — Kvinder Inger Hansen
« 18³⁵—19³⁰: Spisepause.

Fra Kl. 19³⁰: DANS for Medlemmer af P. A. G.
Medlemskort eller Gymnastegn maa forevises.
Der danses baade paa Festpladsen og paa Kroen.

FRIL SKOVNER - VORDINGBORG

1944.

3000 Mennesker til Mogenstrup Stævne

En Dag, der viste Gymnastikken s høje Standard i Præste Amt.

Alle de meteorologiske Forventninger, P. A. G. havde stillet til Søndagens Mogenstrup-Stævne, blev indfriet i fuldeste Maal. Dagens Hædersgæst, Solen, residerede hele Dagen i ensom Majestet paa Himmelhvælvingen og spredte alle Skyer, der kom i dens Nærhed. Mon der var nogen, der hilste det gode Vejr saa hjertelig velkommen som det Triumvirat, der nu i en Aarrække har været Førstekræfterne ved de store Gymnastikstævner her i Amtet: Formanden for P. A. G., Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, Th. M. Mehlsen, Kyse, og Kommunelærer Herluf Nielsen, Vordingborg? Vi fandt dem siddende paa en Plint paa Festpladsen, og der var idel Glæde iblandt dem, og den voksede, efterhaanden som Tilskuerne fyldte de stejle Skrænter paa den næsten amphiteatraliske Opvisningsplads.

Formanden oplyste forøvrigt, at det næste Aar er 25 Aar siden, det første Mogenstrup-Stævne holdtes, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at der er holdt 25 Stævner, idet man for en Del Aar siden indstillede Festerne for en kortere Aarrække.

Velkommen til Stævnet.

Festen indledes med Koncert af Verner Christoffersens Orkester, og Musikken fik i den særlige Skovaukustik det Smæld, der skal være over rigtig „Messingsuppe“. Der sluttedes med Riberhus-March, og til de Frølich'ske Rytmer begyndte de 600 Gymnaster Indmarchen. Fanerne blev ført frem til Hilsen, og man sang den gamle Flagsang „Vaj højt, vaj stolt og frit vort Flag“, hvorpaa Gdr. Jens Aage Larsen i en kort manende Appel henvendte sig til de unge. Formanden udtalte Haabet om, at det ikke blot var her, at Solen vilde gennembyrde de mørke Skyer, men at den ogsaa en Gang kunde splitte de Skyer, der i Øjeblikket formørker Himlen over hele Europa. Jeg tror, udtalte Formanden videre, at den Ungdom, der i Dag marcherer under de vajende Faner, vil være blandt de første i Morgendagens Genopbygningsarbejde. Efter at have mindet om den Forpligtelse, der ligger i Gymnastikforeningernes Motto om den sunde Sjæl i det sunde Legeme, sluttede Jens Aage Larsen: Maatte den danske Ungdom forstaa at vælge de rette og gode Veje. Leve Ungdommen!

Forsamlingen sang „Fædreland ved den bølgende Strand“, hvorefter Opvisningen kunde tage sin Begyndelse. Der deltog i Aar 11 Hold i Opvisningen, og Holdene kom fra et Distrikt, der strakte sig fra Vordingborg til Lellinge. Alle Holdene var bemærkelsesværdigt store, særlig de to Hammerhold, hvor Mandsholdet var paa 58 Gymnaster, mens Kvindeholdet var paa ca. 100 Gymnaster.

Smuk Gymnastik.

Iøvrigt var Holdene fra: Stensved og Vordingborg Drengene (Hugo Rasmussen), Vordingborg Piger (Fru Mølvig), Toksværd og Omegns Kvinder (Inger Nielsen), Toksværd og Omegns Mænd (Peter Nielsen), Stensved o. O.s Kvinder (Birgit Hansen), Lellinge Mænd (Niels Petersen), Præstøegnens Kvinder (Ane Skjerlund), Stensved Mænd (Hugo Rasmussen), Lellinge Kvinder (Rigmor Skov), Hammer o. O.s Mænd (Aage Madsen) samt Hammer o. O.s Kvinder (Inger Hansen).

Uden at fremdrage noget enkelt Hold skat det siges, at alle Hold viste en saa prima Gymnastik, at det kunde ses, at der var blevet bestilt noget ogsaa siden Amtsovervisningen. Der var Præcision og Fart over Øvelserne, Kraft og Smilhed over alle Hold.

Medregnet Gymnasterne var der Eftermiddagen igennem ca. 3000 Mennesker paa Tilskuerpladserne, og Gang efter Gang hilste de Tusinder Gæster Gymnasterne med Haandklap, hvorefter det gjaldt om at belønne den maskuline Kraft, Mandsholdene lagde for Dagen, eller det var ét af Kvindeholdene, der gennemførte én af deres plastiske Øvelser i særlig smuk Stil.

Der var Rekordomsætning over det hele i Mogenstrup i Gaar, ogsaa ved Cyklestaldene, som nede ved Kroen forlangte 50 Øre, mens man oppe ved Festpladsen kunde faa sin Staalhest i Stald formedlet en 25-Øre. Men det skyldtes maaske, som Th. Mehlsen sagde, Forskellen i Grundskyldspromillen!

Ved 19-Tiden havde man afsluttet Opvisningen, og efter en Spisepause traadte man Dansen, dels paa Balustraden i Skoven, dels i Krosalen.

Og i Dag er det P. A. G. og Forstændenes store Haab, at det store Propagandaapparat, der er sat ind til Angreb mod „Skovsvinene“, maa vise sig at have virket — ogsaa i Mogenstrup Skoven. —lle.

24.6.
1945**P. A. G.s Mogenstrupfest**

afholdes Søndag den 24. ds., Kl. 13.30.

Af det store Program nævnes:

5. Regiments Musikkorps.

Kgl. Operasanger Erik Sjøberg.

Tale af Kirkeminister Arne Sørensen.

6 Gymnastikhold - ca. 300 Gymnaster. Der bliver Højttaleranlæg.
Fra Kl. 19 Skovbal for Medlemmer af P. A. G.

Næstved Tidende den 15.6.1945

Pladsen foran Mogenstrup Kro og Landevejen fra Kroen til Festpladsen i Mogenstrup Skov var Søndag Efttermiddag ved godt 13-Tiden et levende Mylder af Cyklister, Fodgængere, unge Piger i lyse, lette Sommerkjoler, alle Aldersklasser i Sommerdress og først og sidst Gymnaster i forskelligartede Gymnastikdragter. Turen fra Kroen til Festpladsen var en incenterende Optakt til Dagens Begivenhed, P. A. G.s store Stævne paa den særdeles velegnede Plads i Skoven, hvor Gulvet var lagt i den store Gryde, hvis Skraaninger er ideelle Tilskuerspladser.

En halv Time før Stævnets Begyndelse intonerede et stort Orkester fra Tribunen under Direktion af Musikdirektør Tage Christoffersen. Musik, vajende Flag og en myldrende Menneskemængde — de nødvendige Forudsætninger for en god, dansk Folkefest.

Formandens Velkomst.

I sin Velkomsttale gav Præsto Amts Gymnastikforberings Formand, Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, paa en jævn og djærv Maade Udtryk for Glæden over, at vort Fædreland nu atter er frit. Ledelsen havde, fortalte han, for et Par Maaneder siden været enig om, at som Forholdene laa, kunde der i Aar ikke blive Tale om noget Mogenstrup-Stævne. Det var dengang ikke Tider til at feste i. Men takket være Udviklingen siden blev det, som alle véd, Tider til at feste, og derfor blev det alligevel til Gymnastikstævne i Mogenstrup — endda et særlig festligt Stævne paa Baggrund af Danmarks Befrielse.

Formanden sluttede sin Tale med smukt at motivere et Leve for Kong Kristian, og efter at Hurraraabenes Gjalden var stillet af, fulgte Kongesangen.

Gymnasterne havde været flittige.

Skønt det egentlig er udenfor Sæsonen, og skønt Stævnet blev til med kort Varsel, gik Gymnasterne villigt i Træning, og det Resultat, de kunde bære frem for det store Publikum i Gaar, var al Ære værd.

Indmarchen var festlig. I sluttet Trop marcherede de ca. 300 Gymnaster — Piger og Karle — ind med vajende Faner i Spidsen og en frisk Gymnastiksang paa Læben, et betagende Syn, der hilstes med stærke Haandklap. Efter Præsentationen drog Gymnasterne atter ud, og saa tog det første Hold, Hammerkredsens Mandshold, le-

det af H. Petersen, fat paa Øvelserne; derefter fulgte, ledet af Inger Hansen, Hammer, Hammerkredsens raske Piger. I anden Afdeling fulgte det sydlige Mandshold, ledet af Hugo Rasmussen, det nordlige Kvindehold under Ledelse af K. J. Petersen, Næstved, samt det sydlige Kvindehold ledet af Birgit Hansen.

C L, F Blukl i øe iybhL)né sæ,

Der var Fart og Flugt over Mandsholdenes Gymnastik, Styrke og Smidighed prægede de unge Mennesker, de staaende Øvelser udførtes ensartet og præcist, og under Redskabsøvelserne og Springene kom den individuelle Dygtighed til sin Ret paa en Maade, der Gang paa Gang fik Bifaldet til at bruse ned mod Gymnasterne, hvilket

yderligere animerede dem til nye Kraftpræstationer.

Pigerne saa godt ud i deres lyseblaa Dragter. Deres Øvelser var i højere Grad — naturligvis — end Karlernes lagt an paa Ynde og Gratie, men ogsaa de unges Pigers forskellige Discipliner var af den Slags, der skaber Smidighed, og udvikler Muskulaturen. Legende og yndefuldt gik de fra Øvelse til Øvelse, og medens det hos Karlene især var Kraften, der fik Publikum i Affekt, var det hos Pigerne Øvelsernes Skønhed og Blidhed, der kaldte det tordnende Bifald frem.

Der var Stemning til Stede, og den danske Bøgeskov var den smukkeste tænkelige Ramme om disse 300 Unges Opvisning, der trods alt blev Dagens Hovedbegivenhed.

Det var nok et Gymnastikstævne, men P. A. G. havde ønsket ogsaa at yde det nationale og det folkelige sin Tribut.

En Gæst fra den kgl. Opera.

I Pausen mellem de to Gymnastikafdelinger sang den fejrede danske Tenor, Operasanger ved Det kgl. Teater Erik Sjøberg, meget smukt en Afdeling danske Sange og — da det taktfaste Bifald krævede Ekstranumre — som saadant „De lyse Nætter“. Sjøberg ydede et ualmindelig skønt Bidrag til Festen i den lyse Bøgeskov. Hans dejlige Røst klang smukt og naaede, takke t være et fortrinligt Højttaleranlæg, ud til de fjerneste Kanter af den store Plads.

Mellem Sjøbergs to Afdelinger sang Forsamlingen „Frihed er det bedste Ord“, og saa talte Kirkeminister Arne Sørensen.

3000 Tilskuere til P.A.G.s Mogenstrup-Stævne

En skøn dansk Folkefest i den grønne Bøgeskov. — Det for 2 Maaneder siden aflyste Stævne blev en Succes.

Næstved Tidende den 25.6.1945

Tre store Opgaver

Arne Sørensen talte om Frihedens Gode, som vi under Besættelsen rigtig lærte at sætte Pris paa.

— Naar vi tænker paa dem, der døde i Kampen for Friheden, sagde han, forstaar vi Alvoren i Friheden. Jeg vil i Dag tale om de Fremtidens Opgaver, som ligger foran os, hvis vi stadig ønsker at bevare vor Frihed. Der er tre, som jeg anser for de største. Kirkeministerens Tale drejede sig om disse tre Opgaver, hvoraf den første var Forstaaelse mellem Befolkningen i Byen og Landbefolkningen. Han udtalte som sin Opfattelse, at der var Fare for, at Kløften mellem Land og By vilde blive uddybet i Tiden, der kommer, og fremhævede Betydningen af, at der fra begge Sider blev gjort et alvorligt Arbejde paa at skabe en dybere Forstaaelse.

Som den anden store Opgave omtalte Kirkeministerens Oprettelsen af et Hjemmeværn, og den tredie var Problemet Sydslesvig. Han understregede, at selv om man siger Nej til en Grænseflytning og Flytning af Folkegrupper i Sydslesvig, saa har Danmark alligevel her et stort Ansvar, thi der er mange i Sydslesvig, der vil til Danmark, fordi de ønsker at være under en anstændig Stat. Det er Folkegrupper, der en Gang — men der vil maaske gaa mange Aar — kan blive danske. Jeg vil støtte det Forslag, der er fremsat af Dr. la Cour og Dansk-nordisk Ungdomsforbunds Formand, P. Marcussen, om, at Landet fra Ejderen til den nuværende danske Grænse bliver et selvstændigt styret Omraade under Danmark.

Disse tre Opgaver staar i første Linie blandt de Opgaver, der skal løses i Kampen for Bevarelsen af den danske Frihed.

Efter Kirkeministerens Tale fulgte Fællessangen „Frihed er det bedste Guld“, og Gdr. Jens Aage Larsen takkede med Forsamlingens Tilslutning, idet han udtalte Haab om, at de unge under P. A. G. vilde gøre deres i Arbejdet for at skabe Forstaaelse mellem Land og By.

Efter selve Gymnastikstævnet fulgte en Spisepause, og saa spillede Tage Christoffersens Orkester op til Dans i Skoven.

Eftermiddagens Opvisninger fulgtes af en Tilskuerskare paa 3000 Mennesker. En stor Del af disse samt Gymnasterne blev filmet af Filmsfotograf Knud Elmdahl, der med sit Farvefilmkamera forevige den straalende Folkefest. Disse Optagelser indgaar som et Led i Albert Rasmussens Farvefilm om Sydsjælland i Fest og Hverdag.

23.6.
1946**P. A. G.s Mogenstrupfest**afholdes i Aar **Sct. Hansaften** den 23. ds.

Fra Kl. 13.30: Musik, Gymnastik, Tale og Sang.

Fra Kl. 19.00: Skorbål for Medlemmer af P. A. G.

Kl. 22.00: Stort Sct. Hansbaal med Musik, Sang og Baaltale.

Af Programmet fremhæves:

Tale af fhv. Minister **Jørgen Jørgensen**.

Musik af 5. Regiments Musikkorps og Opræden af 2 indbudte

Elitegymnastikhold fra Sorø Amt.

Bestyrelsen.

Næstved Tidende den 14.6.1946

P.A.G.s Sommerstævne i Mogenstrup blev en fuldgod Perle i den Række, **P. A. G.** kan se tilbage paa, Stævner, hvor kernefrisk, dansk Ungdom paa den skønne Plads i Skoven viser, hvorledes de spændstigholder de Legemer, der tillige har til Formaal at rumme en sund Sjæl. Det er ikke blot kropslige Parader af ungdommelig Sundhed, men det gælder tillige for disse Stævner, at „Aanden flyver over Sletten, lavt som aldrig før“, og denne Konstellation gør **P. A. G.s** Mogenstrupstævne til et værdifuldt og positivt Udtryk for dansk Folkelighed.

Frisk-grønne Bogetræer, Dannebrogsglag og 1000 Tilskuere dannede Rammen om Opvisningerne i Skoven, og 5. Regiments Musikkorps gav Stævnet en festlig Ouverture.

Første Hold paa Gulvet var et Hold Smaa piger fra Snesere, ledet af Fru Aase Hansen, og derefter et Toksværd Pigehold, ledet af Frk. Nielsen. Begge Hold viste hver paa sin Maade urmærket og kvik Gymnastik og hilstes med stærkt Bifald.

Saa bød **P. A. G.s** Formand, Gdr. **Jens Aage Larsen**, Ebbeskov, velkommen til Gymnaster og Publikum samt Dagens Taler, fhv. Minister **Jørg. Jørgensen**. Formanden motiverede et Leve Dannebrog, og dernæst talte **Jørgen Jørgensen**.

Taleren mindede om de Problemer, som Krigen har rejst og omtalte det Grundlag, hvorpaa Nationernes Forbund er bygget.

De afgørende Punkter, hvad angaar Nationernes Samarbejde, ligger i de store Nationers Hænder, men ogsaa de smaa Nationer kan paa forskellig Maade gøre deres Indflydelse gældende; den første Forudsætning herfor er, at de smaa Stater kan klare deres egne Sager.

Det er en Grundsætning, vi stadig maa bygge paa: aldrig at stille større Krav til andre, end vi selv er villige til at opfylde. Det gælder for det enkelte Land, og det gælder for de, som vil være med i det internationale Samarbejde.

Taleren mindede om, hvorledes Teknikken og dens Maskiner har ændret den enkeltes Forhold til Arbejdet. Kravet om kortere Arbejdstid Verden over berettiges derved, at ingen kan udholde at udføre lang Tids Arbejde ad Gangen i det hektiske Tempo, som Teknikken har skabt.

**Tonen fra danske Gymnastikforeninger
bør indføres blandt dansk Idrætsungdom**1000 Tilskuere til **P. A. G.s** store Sommerstævne i Mogenstrup. — Slagelsepigerne var Dagens Clou.

Næstved Tidende den 24.6.1946

Men vi maa ogsaa gøre os klart, at det, der skal føre os ud af Efterkrigstidens Fattigdom, er Arbejde og atter Arbejde. De er uheldigt, at den Mentaltet breder sig, at det, man skal stræbe efter, er at arbejde mindst muligt.

Ungdommen skal være med til at genskabe Glæden ved Arbejdet, saaledes at Arbejdet kan blive en Lykke og Tilfredsstillelse for den enkelte. Det er vigtigt, at den enkeltes Interesse for sin Gerning bliver det primære i Stedet for nu, Tendensen gaar i Retning af en Flugt fra Gerningen mod alt det, som ligger udenfor Arbejdet.

Taleren understregede Højskolens positive Indsats paa dette Omraade; Højskolen dannede Basis for en hel Samfundsklasses faglige Dygtiggørelse. Det var ogsaa Højskolen, der drog Gymnastikken ind som et Led i det folkelige Arbejde.

Det tjener dansk Ungdom til stor Ære, at den har været i Stand til indenfor egne Rækker at finde Kammerater, der som Delingsførere har været med til at føre dette folkeudviklende Arbejde videre.

Gymnastiken bør danne Forbillede for al anden Idræt. Vore Idrætspladser rundt om i hvert Sogn skal ikke blive Tumblepladser for alt muligt. Det skal være mit Ønske for de dygtige Gymnastikforeningsledere i Præstø Amt, at de maa faa Held til at indføre Gymnastikforeningernes Aand og Tone blandt al Idrætsungdom.

Jørgen Jørgensen fremhævede Betydningen af, at Ungdommen paa et tidligt Udviklingsstrin møder Menneskelighed, Tolerance og Respekt for det enkelte Menneske.

Stærkere og varigere end Kanoner og Tanks er til syvende og sidst Aand. Den, der tør bygge paa de aandelige Værdier, kan vi spaa en lykkelig Fremtid, og det skal danske Ungdomsforeninger være med at lære vor Ungdom.

Kraftigt Bifald hilste **Jørg. Jørgensen**s Tale, og Formanden takkede, hvorpaa man sang „Du danske Mand“.

Slagelsepigerne var en Oplevelse.

Derpaa fulgte nye Opvisninger: Hammer Damer under Ledelse af Frk. Ruth Nielsen, og Herlufsholm Damerne, ledet af Frk. Grethe Sass, gode og veldisciplinerede Hold, der begge høstede stærkt Bifald.

Efter en Koncertafdeling tog Gæsterne Gulvet i Besiddelse; først kom Slagelse Gymnastikforenings udvalgte Pigehold, og uden at forklejne de øv-

rige maa dette Holdes Præstation og hele Fremtræden fremhæves som en usædvanlig Oplevelse og Dagens Clou.

Under Frk. Ingeborg Olsens myndige Ledelse viste det ensartede Hold i de smukke røde Dragter en Række nydelige Discipliner, der laa noget udover, hvad man er vant til at se.

Øvelse for Øvelse hilstes Holdets Ydelser med bragende Bifald. Sagkyndige kan diskutere, om disse Plastik- og Sjlippe-Øvelsers Effektivitet kommer paa Højde med de sædvanlige Gymnastikovelsers, men det tog sig ubestrideligt godt ud, og det var noget, der paa Tilskuerpladserne takseredes højt.

Et udvalgt Drengehold, ligeledes fra Slagelse, ledet af **Frants Stage**, viste kvik og livlig Gymnastik, lønnet med fortjent Bifald, og Eftermiddagen afsluttedes effektivt med en flot Opvisning af det dygtige Hammer Herhold, hvis kraftfulde, veludførte Øvelser dannede en smuk Afslutning paa Gymnastikopvisningerne. Holdet lededes af **Fogh Nielsen**.

Aftenens Program.

Fra Kl. 19 dansedes der paa Kroen og paa Estraden i Skoven, og Kl. 22 markerede man Sct. Hans-Aften ved Baal og Baaltale af Pastor **Dijnes**, Hammer.

Pastor **Dijnes** udtalte bl. a.: Naar vi i Aften samles for at fejre Sct. Hans med Baal, er det en gammel Skik. De gamle saa maaske klarere end vi, at hver By har sin Heks og hvert Sogn sine Trolde, og det gælder vel nu som dengang.

Taleren tog lovrigt Flammerne fra Baalet som et Symbol paa den Udrensning, der for Tiden finder Sted i vort Folk, — ikke saa meget den, Politiet foretager, den er sikkert i de bedste Hænder — men den, der gaar indad og i Dybden i Menneskesindet. Pastor **Dijnes** sluttede med at ønske Ungdommen Held til at bygge en fredelig og lykkelig Verden op.

Man sang Midsommersangen, mens Flammerne kastede et flakkende Skær op mod Bogenes Kroner. En stemningsfuld Afslutning paa en god Dag i Skoven.

1949

Præstø Amts Gymnastikforening
 afholder sin store
Mogenstrup-Fest
Søndag den 12. Juni Kl. 13,30—24.

Medvirken af kombinerede Børnehold, 4 store, kombinerede
 Voksenhold, **P. A. G.s Lingiadehold.**
 Vordingborg Musikforenings Kor og Forstander Skar, Stevns.
 Sædvanlige Billetpriiser.
 Fra Kl. 20—24 Dans for Medlemmer af P. A. G.

P. A. G.s Mogenstrupfest.

Som averteret er det paa Søndag, Præstø Amts Gymnastikforening holder sin store, aarlige Sommerfest. Den bliver i Aar efter det helt store Mønster. Der er Børnehold, kombinerede Voksenhold og, som den store Attraktion, Lingiadeholdene, der skal til Stockholm sidst i Juli. Der bliver Tale til Ungdommen af Forstander Skar, Stevns, og Vordingborg Musikforenings Kor synger. Og endelig er der Skovbal til Kl. 24, saa de, der lægger Skovturen til Mogenstrup paa Søndag, faar baade at høre og se.

P. A. G.s Mogenstrupfest

Vi har fra Vordingborg Gymnastikforening modtaget følgende:

Præstø Amts Gymnastikforening holder som tidligere omtalt førstkomende Søndag sin store aarlige Sommerfest i Mogenstrup, og der er lagt et meget afvekslende og omfattende Program, der spænder over Tiden fra tidlig Eftermiddag til sen Aften.

Der bliver ved Festen Opvisning af mange fine Gymnastikhold, deriblandt 65 Piger fra Stensved, Kalvehave og Vordingborg under Ledelse af Frk. Gerda Hansen, og 35 Drengene fra Stensved, Kalvehave og Vordingborg under Ledelse af Hans Chr. Jensen, men Hovedinteressen vil samle sig om Lingiadeholdene, der ledes af Fru Thygesen, Vordingborg, og Hugo Rasmussen, Stenved.

Ved Festen taler Forstander Skar, Stevns Højskole, til Ungdommen. Endvidere synger Vordingborg Musikforenings Kor to Afdelinger Sange, og der bliver installeret Højtaleranlæg, saa alle kan høre Talen og Sangen. Endvidere bliver Gymnastikgulvet større i Aar end tidligere, saaledes at Holdene vil præsentere sig bedre, og saadan, at der bliver bedre Plads til Dansen om Aftenen.

Alt tegner saaledes til en storstilet og vellykket Fest.

18.6.
1950**P. A. G.s Mogenstrupfest**

Søndag den 18. ds. fra Kl. 13,30—18,00.

Orkesterkoncert (René Christoffersen).
 Gymnastik af 2 Børnehold og 5 Voksenhold.
 Tale ved Forstander Greve.
 Kl. 19,00 Opvisning af 2 Hold fra Maribo Amt.
 Kl. 20,00—24 Dans for Medlemmer af P. A. G.
 Sædvanlige Billetpriiser.

Næstved Tidende den 14.6.1950

Præstø Amts Gymnastikforening, kunde ikke have ønsket sig finere Vejr til Mogenstrupfesten i Gaar. Solen skinnede under hele Begivenheden og kastede sine Straaler ind mellem Skovens Træer, ned paa Tilskuerpladserne, hvor en Forsamling paa mange Hundrede overværede Gymnasternes Præstationer. „Det er en Glæde at være med til denne Fest, hvor en sund, vakt dansk Ungdom mødes med Danmark selv — Danmark i sin skønneste Pragt“, saadan sagde Forstander E. Grave, Brøderup, i sin Festta-

le, og denne Glæde delte han med hele den store Tilskuerskare.

René Christoffersens Orkester indledede Festen med Musik, og derefter tog Gymnasterne fat. En halv Snes Gymnastikhold viste deres Præstationer, og det gælder for dem alle, at de viste fin Gymnastik, og Holdene blev ledet dygtigt.

De to første Hold var Pigehold, ledet af Meta Jensen og Birgit Petersen. Holdene viste bl. a. meget fine Opstillinger og høstede kraftigt Bifald. Et Drengehold under Herluf Nielsens Ledelse imponerede Tilskuerne ved at

**MOGENSTRUPFEST
i straalende Solskin**

En stor Forsamling overværede P.A.G.s aarlige Stævne i Skoven.

Næstved Tidende den 19.6.1950

klare Øvelserne med stor Præcision og megen Elegance, og et Kvindehold under Ledelse af Birgit Hansen viste Kvindegymnastik med megen Ynde.

Efter at den første Del af Programmet var udtømt, kom Foreningens Formand, Jens Aage Larsen, Ebbeskov, til Mikrofonen. Han takkede Skovens Ejer for, at man maatte benytte den dejlige Plads til Festen, ligesom han takkede Gymnasterne og deres Ledere.

Efter at Fanerne var fort ind, et meget smukt Syn — talte Forstander Greve, Brøderup Ungdomsskole.

Lev Livet, som det er!

— De stærke, ranke Bøge, der staar omkring os, er et dejligt Billede paa Danmarks Ungdom, naar den er bedst, sagde Forstanderen. De er et Billede paa Danmarks Gymnaster, naar de bærer dette Navn med Ære.

Naar I unge er med i Gymnastikens Arbejde, er det saa ikke bl. a. fordi I aner en Alvorstanke bag det, netop det, at vi ogsaa skal ranke os mod Solen og Lyset. Mit bedste Ønske for dansk Ungdom i Dag er, at den maa have Mod til at leve Livet netop saadan, som det er, og ikke bare give sig hen i en Drøm om et saligt Liv engang. I en Verden, der er stængt inde i Egoisme, er der Brug for Mod til at leve Livet, som det er.

I Dag bevæger Menneskeheden sig i Depressionens kolde Skygge. Derfor er det, jeg ønsker jer Mod til at leve Livet, som det er, fordi vi maa tro paa Livet og dets Sejr over alle Mørkets onde Magter, fordi vi ved, at Livet har sin Bestemmelse.

Naar Livsmodet bliver stillet for Forstandens Højesteret, saa taber det. Men dette at turde tro og haabe, hvordan Udsigterne saa end er — det er Ungdommens Adelsmærke, det at haabe paa, at der kan bygges en Verden paa de sølle Ruiner, som vi ældres Verden har skabt.

Det er den Ungdom, som vi ældre kan sætte vor Lid til, og som Danmark kan sætte sin Lid til. Rank jer med Solen, som de Bøge, vi er iblandt nu!

Efter Forstanderens Tale sang For-

samlingen „Jeg elsker de grønne Lunde“.

Og saa fortsatte Gymnastikopvisningen. Et Kvindehold under Ledelse af Esther Petersen indledte Programets 2. Del. Det efterfulgtes af et Mandshold, der lededes af Hugo Rasmussen, Stensved. Dette Hold viste Gymnastik, saa det næsten tog Vejret fra Publikum. Det var en ualmindelig flot Opvisning. Endnu et Kvindehold lededes af Grethe Jensen, og som sidste Hold inden Spisepausen kom et Mandshold under Kristen Petersens Ledelse.

Efter Pausen, der varede til Kl. 19, viste to Gymnastikhold fra Maribo Amts Gymnastikforening, hvad de formaaede, ogsaa disse Opvisninger holdte et fortjent og kraftigt Bifald.

Festen sluttede med Dans. Det var en vellykket Mogenstrupfest, som baaede Deltagere og Tilskuere kan se tilbage paa med Tilfredshed.

10.6.
1951

P. A. G.

afholder sin aarlige Sommerfest i Mogenstrup Skov Søndag den 10. Juni Kl. 13. Musik, Sangkor, Fanepresentation, Tale af Forstander Morten Bredsdorff, Gymnastikopvisning af Drengene, Piger, Kvinder, Mænd og et mandligt Motionshold samt Folkedansopvisning. Kl. 20,30 Dans i Skoven og paa Kroen (Lys i Skoven). Bestyrelsen.

Side 2 — Mandag den 11. Juni

P.A.G.s Mogenstrupstævne

Fin Gymnastik og dygtig Folkedans ved det aarlige Sommerstævne. Det kedelige Vejr hindrede ikke Foreningen i at skabe Succes om denne Traditionsfest.

Næstved Tidende den 6.6.1951

PRÆSTØ Amts Gymnastikforening holdt i Gaar det aarlige Sommerstævne i Mogenstrup. Fra hele Amtet var Gymnaster og et tusindtalligt Publikum mødt op paa det for en Sommeropvisning saa skønne Sted. Beklageligvis viste Vejret sig fra den mindre gode Side. Straks efter Middagstid, hvor Festen indledtes, var Himlen dækket af truende Skyer, men da Luften var mild, var Gymnasterne og de øvrige optrædende slet ikke saa utilfredse. Det var det ideelle Gymnastikvejr, hvorimod Publikum forgæves kiggede efter Solen. Senere paa Eftermiddagen begyndte Regnen saa smaat at sile ned, og da var der Utilfredshed over hele Linien.

Gymnastikken er ikke nok i sig selv

Festen indledtes med Musik af 5.

Regiments Musikkorps, hvorefter Gymnastikken tog sin Begyndelse. Det var Børneholdene, Drengene under Ledelse af Ernst Larsen og Smaapigerne under Ledelse af Karen Jensen, der maatte lægge for, og kvikt og legende let blev deres Afdelinger afviklet. Et Sangkor fra Vordingborg Gymnasium 4. Mellemklasse holdte stort Bifald for en Række danske Fædrelandssange bl. a. „Vort Hjem, du danske Jord“, „Mødernaale“ og Folkevisen „To Drosler“, der alle blev sunget flerstemigt og dirigeret af Lærer Herluf Nielsen.

Den officielle Velkomst fandt derpaa Sted med Fanepresentation, og det var et smukt Syn at se de ca. 20 Faner blive ført ind af de hvidklædte Fanebærere og unge Piger i Gymnastikdragter. Man sang „Hil dig vor Fane“, hvorefter Formanden for P.A.G., Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, bød velkommen og udtalte Haabet om, at man igen i Aar maatte faa en god Fest, selvom Vejret ikke netop var ideelt. Formanden omtalte endvidere,

at der blandt Gymnasterne var flere, for hvem Gymnastikken havde været en Hobby gennem mange Aar, og han rettede en Tak til Chr. Petersen, Næstved, som havde været Leder af Foreningens Motionshold gennem 25 Aar. Hvis andre fulgte dette Eksempel, vilde der ikke i Foreningens Kredse være den Mangel paa Ledere, som i Øjeblikket gør sig gældende. Men Gymnastikken er ikke nok i sig selv; den er et Mittel til at løfte Danmarks gamle Traditioner og holde dem i Hævd.

Livets tre Opgaver

Mens Fanerne blev paa Gulvet, holdt Seminarieførst. Morten Bredsdorff, Vordingborg, Festens Tale til de unge. Forstander Bredsdorff talte om nogle af de Vanskeligheder, der i Dag mere end nogensinde ligger for Ungdommen. Det er ikke let for den unge at glide fra Barndommen over i Ungdommen, Tilpasningsevnen er vanskelig, og det er svært at sige Farvel til Barndommens fagre Tid, hvor man kun mødte Menneskers Smil, og hvor det altid var Sol og Sommer. Man kendte intet til Livets Haardhed. Men saadan har det altid været. Flere af vore kendte Digttere har gennem Tiderne beklaget sig over, hvor trist det var at blive voksen. En fransk Digter beklagede sig over, at alt, hvad der var at udrette, havde hans Forgængere gjort, nu var der intet mere til ham. Ligesaa Goethe og Danskeren I. P. Jacobsen skildrer den Hob af Vanskeligheder, der møder en, naar man forlader sine Barndoms lyse Aar.

Hvordan skal det gaa de mange, der i Dag gaar ind i Ungdommen og med den ind i en kaotisk Verden? Det gælder for dem at løse Livets tre naturlige, men til Gengæld ogsaa vanskelige Opgaver. Den, for hvem det er lykkes, gaar i Graven som et lykkeligt Menneske, hvorimod den, hvor det mislykkes, ikke har faaet det ud af Livet, som han havde ønsket. De tre Opgaver er at finde sig selv, finde sin Plads i Samfundet og finde sig en Livsfælle.

Næstved Tidende den 11.6.1951

At finde sig selv er uhyre svært i Dag, hvor vi lever i en splintret Verden. Før traadte Verden de unge i Møde med Kirken og Myndighederne i Spidsen for at vise, hvor han skulde være. Det orker de ikke mere. Alt, hvad tidligere Slægtled har troet paa, er gaaet i Grus. Bare tro paa Fremskridtene og Udviklingen, sagde de. I Dag vrænger vi, der har oplevet Verdens Babarisme, af saadanne Udtalelser. Vi tror ikke mere paa Menneskets høje Bestemmelse; thi det er den høje Bestemmelse med os, at vi skal dø i en Bunker, i en Massegrav el. lign. Det er Frygten og Angsten, der hviler over Mennesket af i Dag. Den tunge mismodige giver op, mens den lettere mismodige siger: Spis og drik og nyd Livet, i Morgen skal du dø.

At finde sin Plads i Samfundet er ogsaa vanskelig. Mange staar i Dag uden nogen særlig Glæde ved at skulle overtage sin Faders Stilling. Det interesserer ham ikke, og der synes han ikke, at han kan faa rigtig Lov til at folde sig ud. Mange er de, der nu sidder forkrøblede tilbage, fordi de ikke kunne faa Lov til at folde Livets indre Kræfter ud. Ingen er saa lykkelig, som den Mand, der fandt sit Kald og sin Gerning. Hans Gerning blomstrer med ham, og den bliver noget smukt og stort.

Livets tredje Opgave synes let i Dag, men er vel ogsaa sværere end nogensinde: At finde den rette Livsledsager. Før bestemte Forældrene for de unge, det afhang alt sammen af Økonomi og Familiehensyn. I Dag morer man sig over dem, og nu er det de unge selv, der bestemmer. Ægteskaber skal bygges paa Følelse, tror man. Er der noget mere skrøbeligt at bygge paa, end netop Følelse, som skifter fra Dag til Dag? Man ser Resultatet: En stor Procentdel af Ægteskaberne gaar i Stykker igen. Denne Opgave løses ikke uden Selvtugt, Beslutning og Vilje. Det lykkelige Ægteskab skabes, naar Mennesket er i Besiddelse af en Sjæl fra det høje og et Legeme fra det jordiske. Da bliver det en rig og harmonisk Personlighed.

Efter Talen førtes Fanerne ud, og Sangkoret gav endnu en lille Afdeling, saaledes „Sancta Lucia“ og andre af mere munter Karakter, bl. a. en Sømandssang og „den om Rudolf“. Koret var meget dygtigt, og det skal iøvrigt den 28. ds. paa Tourne til Sverige, hvor det bl. a. skal synge i den svenske Radio og ved en offentlig Koncert paa „Skansen“ i Stockholm. Det er Korets Leder, Herluf Nielsen, der har bragt dette Arrangement i Stand.

Saa tog Gymnasterne igen Gulvet i Besiddelse, og de store voksne Hold, ledet af Asta Christoffersen, Kurt Henriksen, Chr. Pedersen, Birgit Hansen og Jørgen Carlsen, viste en ypperlig Gymnastik, der var i god Stil med det, der vistes ved Foraarsopvisningerne i Marts. Gymnastikken er i stadig Fremdrift i Præstø Amt, og Gymnastikkens Glæder spores saavel hos Gymnasterne som hos det talrige Publikum. Pigernes legende og yndefulde Øvelser stod i den rette Modsætning til Karlenes mandige og til Tider fænomene Spring.

I en Pause i de voksnes Gymnastik viste Hammer Folkedansforening sammen med enkelte Deltagere fra Kong en Afdeling Folkedans. Dansen var præget af den rette Aand og Lederen, Otto Andersen, har udført et stort Arbejde, men et Arbejde, der har givet Resultater, hvilket Publikum ogsaa tilkendegav ved stort Bifald.

Efter en Spisepause tog man igen fat. Koncerten, der var berammet med Tage Christoffersen som Dirigent, regnede i Stykker, men Gymnasterne ænsede ikke Vejret. De to udvalgte Hold, Kvinderne under Ledelse af Asta Christoffersen og Mændene med Hugo Rasmussen som Leder, viste en nydelig Gymnastik, og alle Øvelserne forløb planmæssigt, selvom en enkelt af og til mistede Balancen paa det vaade og glatte Gulv.

Til Trods for Regnen blev Mogenstrupfesten atter i Aar en stor Succes, saavel sportsmæssigt som publikummæssigt, og den fornøjelige Fest afsluttedes med Dans paa den aabne Estrade i Skoven samt i Kroens Lokaler.

22.6.
1952

Præstø Amts Gymnastikforening

afholder sin aarlige Sommerfest i Mogenstrup Skov Søndag den 22. Juni Kl. 13.30. Gymnastikopvisning af Piger og Dreng. Kvinder og Mænd samt Køge Gymnastikforenings kvindelige og mandlige Elitehold. — Tale af Pastor Jessen-Andersen, Bissrup. — Musik af René Christoffersens Orkester. — Kl. 20 Dans i Skoven og paa Kroen for Medlemmerne af P. A. G.

BESTYRELSEN

Næstved Tidende den 12.6.1952

PRÆSTØ Amts Gymnastikforenings aarlige Mogenstrup-Stævne i Gaar druknede helt i Regn, og Stævnet maatte efter halvanden Times Forløb aflyses, idet der ingen Udsigt var til, at Vejret vilde bedre sig.

Stævnet indledtes iøvrigt programmæssigt med, at René Christoffersens Orkester underholdt med en Række Musiknumre, og straks derefter blev det udlagte Gulv, som fuldstændig sejlede i Vand, taget i Besiddelse af et halvhundrede Smaapiger fra Næstved-Egnen, der under Asta Christoffersens Ledelse fremviste deres Færdigheder. Det var en kold Dukkert, Smaapigerne her fik, men de tog det hele med godt Humør, og mens Regnen strømmede ned over dem, fulgte de nøje og uden Vaklen hele det omfattende Program igennem. Søde var de i deres lyseblaa Gymnastikdragter, og det var Energi og Vilje, der lyste ud af dem under alle Øvelserne.

Smaapigerne blev afløst af et Drengehold, ligeledes paa omkring et halvt Hundrede i Antal, kun iført de reglementerede smaa „sorte“ Gymnastikbenklæder, og selvom Gulvet paa det Tidspunkt saa at sige stod under Vand og tilmed var glat som Is, holdt Drengene Takt og Tone, og under Vagn Larsens dygtige Ledelse gennemførtes Programmet til Ende. Kækt forcerede de Vandmasserne under Springøvelserne, skønt det undertiden kneb med at staa fast, men den Diciplin, som de med deres Leders Dygtighed havde maattet indskærpe sig, var hele Tiden den dominerende.

PAGs Mogenstrup-Stævne druknede i Regn

Stævnet maatte aflyses, men forinden havde 2 Børnehold dog trodset Vandkaskaderne og gennemførte deres Opvisning

Næstved Tidende den 23.6.1952

Det var god og sund Gymnastik, der blev fremvist, og med den Fremgang, som indenfor P. A. G. i de sidste Aar har gjort sig gældende, havde der næppe været Tvivl om, at der vilde have været en Mængde gode og fremragende Ting at se i Eftermiddagens Løb, men Formanden, Amsraadsmedlem, Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbeskov, saa sig efter disse to Opvisninger nødsaget til samtidig med, at han bød velkommen til Gymnasterne og til de trods Vejret mange Tilskuere, som var mødt frem, at annullere Resten af Stævnet.

En stor Del af Gymnasterne samledes derefter paa Mogenstrup Kro, hvor der nogen Tid senere blev ryddet en Sal og spillet op til Dans til René Christoffersens Orkester.

1953

Præstø Avis den 10.6.1953:

P. A. G.s Mogenstrupfest

Søndag den 14. Juni 1953 Kl. 13,30 Gymnastikopvisning af Piger og Drengene. Kl. 14,45 Fanepresentation og Tale af Pastor Jessen-Andersen, Bisserup. Kl. 15,30 Gymnastikopvisning af 2 Kvindehold og et Mandshold. Kl. 18 Koncert af Krüger Rasmussens 8 Mands Orkester. Kl. 18,30 Friluftsskuespil, Kalvehave Amatørforening opfører „Naverliv“ af P. Tolderlund Hansen. Kl. 20,30 Dans i Skoven og paa Kroen for Medlemmer af P. A. G.

Bestyrelsen.

Præstø Avis den 16.6.1953:

Side 2 — Tirsdag den 16. Juni

600 til PAGs Sommer-Stævne i Mogenstrup

Vellykket Dag med stort og godt Program. — Vejrmæssig Revance til Arrangørerne.

Var Præstø Amts Gymnastikforening uheldig med Vejret ved sidste Aars Sommerstævne i Mogenstrup, var man til Gengæld ualmindelig heldig i Aar, idet Stævnet i Søndags var begunstiget af det smukkeste varme Sommervejr, man kan forlange. Som Følge heraf blev Publikumsbesøget ogsaa meget stort. Mange Mennesker havde lagt Søndagsturen gennem Mogenstrup, og paa et Tidspunkt af Eftermiddagen var samlet henved 600 Mennesker i den dejlige Bøgeskov, der dannede Rammen om Festlighederne baade om Eftermiddagen og om Aftenen.

Stævnet indledtes med en Afdeling Gymnastik, hvor to Hold, et Drengehold, ledet af Peter Ulriksen, og et Hold paa 37 allerkæreste Smaa piger i rød-hvide Dragter, under Ledelse af Kirsten Nielsen, viste deres Færdigheder. Drengene viste en Række Øvelser paa Buk, Plint og Madras, mens Smaapigerne demonstrerede deres Sikkerhed og Behændighed i nogle Danseøvelser. For begge Hold gælder, at de klarede deres Opvisning med Bravour og Publikums Belønning i Form af kraftigt Bifald, udeblev heller ikke, navnlig de smaa Piger gjorde stor Lykke.

Efter at denne Del af Programmet var forbi, marcherede samtlige deltagende Gymnaster ind paa Pladsen i smuk Formation med 16 Faner i Spidsen, og efter at Fanerne var præsenteret, blev der budt velkommen til Sommerstævne af PAGs Formand, Amdraadsmedlem Jens Aage Larsen, Ebbeskov, der i sin Velkomst un-

derstregede Betydningen af, at Mogenstrupstævnet, der er en af de gode gamle Traditioner indenfor PAG, vilde kunne føres videre.

Vi skal være frejdige i vor Færd

Efter at man havde sunget „Jeg ser de bøgelyse Øer“, blev Ordet givet til Dagens Taler, Pastor Jessen-Andersen, Bisserup, der gik ud fra den lille Sang. „Altid frejdig“, og indledte med at sige, at det at være frejdig ikke altid er os Mennesker beskaaret, men vi har i os noget, der siger, at vi skal være frejdige, glade og frimodige i vor Færd. Det er sundt at sætte sig et Maal, og for at naa det, maa vi gaa fremad, bestandig med denne Frejdighedens Drift i os. Grunden til, at vi dyrker Idrætten, er, at den giver os noget af Frejdigheden og Gaa-paa-Modet, der er af saa uendelig stor Betydning for os. „Altid frejdig naar du gaar Veje, Gud tør kende“, siger Digteren videre i Sangen. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi altid gaar de Veje, Gud kender, for man kan ikke saadan lære disse Veje blot ved at læse de 10 Bud. Hvert eneste Menneske møder jo paa sin personlige Livsvej Spørgsmaal, der skal afgøres af ham selv, men vi skal gaa de Veje, som vi selv synes er de rigtige, og mener Gud tør kende. Versets Linjer siger os ogsaa noget om, at vi skal være forsigtige med at dømme hinanden. — Man kan ikke putte os ind i en bestemt Baas og skære os allesammen over en og samme Kam. — Hvor kunde vi dog hjælpe hinanden ved at prøve at forstaa vore Medmennesker.

Pastor Jessen-Andersen kom videre ind paa Talen om „Mørkets Magt“, og sagde, at man ikke skal være bange for den, men vi-

Det store Gymnastikstævne i Mogenstrup

Præstø Amts Gymnastikforening er nu ved at have alt klappet og klart til det aarlige, store Stævne i Mogenstrup Søndag. Det er en af Aarets store Begivenheder i Mogenstrup, naar Hundreder af Gymnaster og Tilskuere stævner sammen i Skoven for at se paa Gymnastik og høre et godt Ord. Det er saa typisk dansk en Festlighed denne Mogenstrupfest med Dannebrog og grønt Bøgeløv som Ramme om de unges Legemsøvelser paa det store Gulv og Alvorsordet, der i Aar siges af Sognepræst Jessen Andersen, Bisserup.

To Kvindehold og et Mandshold samt Pige- og Drengehold giver Opvisning, der bliver Koncert af Krüger-Rasmussens 8 Mands Orkester før, efter og under Opvisningerne i Eftermiddagens Løb, og om Aftenen samles man for at se Friluftsspil „Naverliv“ opført af de dygtige Amatører fra Kalvehave Amatørszene.

Der bliver noget at se og høre hele Dagen og Aftenen og som sidste Punkt i Festprogrammet kommer Dansen dels i Skoven og dels i Kroens Sal.

Man har en Revanche til gode med Hensyn til Vejret, der sidste Aar skikkede sig meget uheldigt. Stævnet regnede i Stykker og gav stort Underskud. I Aar er alle Sejl sat for at sætte et Program, som kan samle ekstra mange Mennesker, og Vejret maa blive godt paa Søndag!

Se foto af et stort kvindehold på

<http://arkiv.dk/vis/790974>

Leder: Else Karlshøj

de, at den er der, og gaa imod den. Det er vigtigt, at mange unge møder denne Magt tidligt og lærer den at kende og se Sandheden i Øjnene. Talen om „Mørkets Magt“ indeholder en Appel til os om at hjælpe hinanden til at se Tilværelsen som den er, og kæmpe sammen i den. Naar man først har set „den anden Magt“, mærker man, at den i Grunden ikke er saa slem. Vi maa nemlig ogsaa lære Menneskelivet at kende paa dets mørke Sider. Digteren nævner Stjernerne, der vil lyse. — Hvor er der mange Stjerner paa vor Livsvej — foruden dem paa Himlen, blot vi vilde se dem. Det er bl. a. vor Familie, vort Hjem og de Mennesker, vi holder af. — Lad os ikke lukke Øjnene for disse straalende Stjerner, der hjælper os til at komme ind i Solen.

— Vi maa ogsaa, som det siges i Sangen — tænke paa at være „I Pagt med Fadervor“. Vi finder i Virkeligheden meget af Tilværelsens inderste i denne Bøn, og fornemmer især i Sætningen: „Thi dit er Riget, Magten og Æren“ — hele dette Vælde, hvori Gud er den „højeste Myndighed“.

Man skal ikke sætte Skel mellem Mennesker, men kan sige, at der er to Slags: dem, der tager Tilværelsen som den former sig, og dem, der ikke gør det, og synes, at den er uretfærdig mod dem, ikke kender Kærligheden til deres Medmennesker og til Kamp for at vinde den. Kærligheden er som en Fugl, og hvis denne Fugl skal slaa sig ned i os, maa vi kæmpe for den. Vi maa gøre os klart, at hvis Kærligheden er død, er alting død. Vi maa kende Kærligheden til Gud og vore Medmennesker, den Kærlighed, der faar alt til at leve og gro.

Det er Ting her i Livet, som vi ikke kan lære ved at læse os til det, men som skal løses personligt og som vi selv maa finde ud af. Kan vi det, finder vi de enkle og klare Linjer, som er det vigtigste i Livet, og som vi skal bygge vor Tilværelse paa.

Friluftsspil og Dans i Skoven.

Efter Pastor Jessen-Andersens Tale, der hilstes med stærkt Bifald, blev sunget „Altid frejdig“, og derpaa tog Gymnasterne atter Gulvet i Besiddelse. Der var saaledes Opvisning af to kvindelige Gymnastikhold fra Vordingborgkredsen og Næstvedkredsen, ledet af henholdsvis Else Karlshøj og Asta Christoffersen, og et mandligt under Ledelse af Jørgen Karlshøj. Der blev vist megen fin Gymnastik af de fint indarbejdede Hold, og man sporede et stort Forarbejde fra Ledernes Side.

Ved 17-Tiden blev Stævnet afbrudt af Spisepause, hvorefter der var Koncert af Krüger-Rasmussens 8 Mands Orkester, der i øvrigt havde leveret Musikken før og under Opvisningerne.

Om Aftenen samledes man til Friluftsspil i Skoven, hvor de dygtige Amatører fra Kalvehave Amatørszene opførte Tolderlund-Hansens fornøjelige Eventyrkomedie „Naverliv“. En stor Del af Eftermiddagens Publikum vilde have dette Punkt paa Programmet med, og der blev ikke sparet paa Bifaldet.

Som sidste Punkt paa Mogenstrupfestens Program, var der Dans, som foregik dels i Skoven og dels paa Mogenstrup Kro.



Foto af det store Vordingborg-kvindehold i Mogenstrup 1953. Leder: Else Karlshøj.

Fundet på <http://arkiv.dk/vis/790974>

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv

Billedet er optaget af Gyda Nielsen, Mern

12.6.
1955

Næstved Tidende den 13.6.1955:

Det var virkelig Gymnastik, Ungdommen i Gaar viste — en Præstation, de ikke er kommet sovende til, men som bærer Vidnesbyrd om Energi og Sammenhold, som næppe før er set. Det var Ensartethed og Præcision og i første Række Vilje og Udholdenhed, der satte sit Præg paa Opvisningen, gældende for baade de kvindelige og mandlige Gymnaster. Pigerne, Gymnastik var som altid præget af Ynde og legende Lethed, men det sporedes, at mange Timers ihærdig Træning laa forud, for mange af Øvelserne var ikke alene udviklede, men satte ogsaa den fysiske Kunnen paa en Prøve, som iøvrigt alle bestod med Glans. De tre Pigehold, Præstø-, Vordingborg- og Næstvedkredsens, under Ledelse af henholdsvis Fru E. Andersen, Frk. J. Schacht og Frk. E. Granhøj, vil alle repræsentere Præstø Amt paa et samlet Hold til Sorø Amts Gymnastikstævne i Søskoven ved Sorø paa næste Søndag, og det bliver en Præsentation, som Amtet kan være være bekendt. De to Karlehold fra Vordingborg- og Næstvedkredsen blev ledet af Gerner Hansen og Arne Hansen, og ogsaa her kunde man glæde sig over betydelige Fremskridt. Navnlig for de staaende Øvelsers Vedkommende sporedes Arbejdsglæden og Energien, som da ogsaa gav Bonus for alle Anstrengelserne og hilstes med stort Bifald. Springene var uvariable, men de viste i Gaar i første Omgang Smidighed i Forbindelse med en god Portion Vove-mod. Indledningsvis havde et Hold Smaapiger fra Herlufsholm under Fru Daugaards Ledelse og et Drengehold fra Stensved med H. C. Jensen som Leder fremvist deres Præstationer, som iøvrigt vidnede om et stort Arbejde, og Alder og Størrelse taget i Betragtning var deres Øvelser tit beundringsværdige.

Opvisningen sluttede med P. A. G.s store Motionsdamehold, der talte ikke mindre end 150 Deltagere.

Gymnastikken har vist sin Berettigelse.

Præstø Amts Gymnastikforening
afholder Mogenstrupfest Søndag den 12. ds. — Fra Kl. 13.00 til Kl. 17.15 Koncert af René Christoffersens Orkester. — Tale ved Forstander Markvardsen og Gymnastik af Piger, Dreng, Damer, Herr og Motionsdamer.
Kl. 18.15 Koncert og Friluftsskuespil. Kalvehave Amatørs-cene opfører „Det var i Maj“ af Fred. Petersen.
Kl. 21 Dans i Skoven, paa Kroen og i Haven for Medlemmer af P. A. G.
Bestyrelsen.

Næstved Tidende den 3.6.1955

Næstved Tidende den 13.6.1955:

Mogenstrup-Stævnet:

P. A. G.s Gymnaster højner Gymnastikens Standard

En smuk Opvisning i Gaar, hvor der sporedes store Fremskridt hos alle Deltagere — Stævnet fik fint Vejr til Eftermiddagens Opvisninger og Friluftsskuespillet om Aftenen

Præstø Amts Gymnastikforeningers Sommerstævne i Gaar i Mogenstrup havde samlet mange Mennesker fra hele Amtet, og det ideelle Vejr, som hele Eftermiddagen holdt ved, gjorde sit til, at Stævnet blev yderst vellykket. Det var dog først og fremmest Gymnastikken, som tog de fleste Points hjem, og det var da ogsaa en Fornøjelse at se, hvorledes Gymnastikken trods mange Steders svigtende Tilslutning fra Aar til Aar højner sin Standard og nu er kommet op i et Plan, som ikke alene maa glæde hver eneste Tilskuer, som den gjorde det i Gaar, men ogsaa for Gymnasten selv maa give netop det, som de mange Øvelser rummer: En sund Sjæl i et sundt Legeme.



Øverst det ene af de to deltagende Mandshold: Vordingborgkredsens Karle. — Nederst ses det ualmindeligt store Damehold fra Næstvedkredsen.

I en Pause i Gymnastikken bød P. A. G.s Formand, Amdsraadsmedlem, Gdr. *Jens Aage Larsen*, Ebbeskov, velkommen til de mange mødte Gymnaster og Tilskuere. I snart 40 Aar har vi holdt disse Stævner i Mogenstrup i skiftende Vejr, og vi er glade for, at Publikum uanset Vejret finder Vej her til i stort Tal. Vi siger Tak til Skovens Ejer, fordi vi maa være her paa denne vel nok skønneste Plet, der kan faas.

Herefter talte Forstander *Markvardsen*, Stevns Ungdomsskole. Forsanderen appellerede til de unge om at slutte op om Gymnastikkens Glæder. Han mindedes dengang for snart 25 Aar siden, da han første Gang stod paa et Gymnastikguld som aktiv Deltager, og de mange Timer derefter,

indtil han nu selv er blevet Deleingsfører. Det var dejligt at være i Kammeratskabsflokken, selv om Gymnastikken dengang ikke var saa god, som den er nu; men Kammeratskabs- og Fælleskabsfølelsen var til Stede for de Idealer, som var vore, og som stadig er Grundlaget for det folkelige Oplysningsarbejde. At dette Arbejde ikke har den store Interesse i denne Tid, mærkes tydeligt. Der er saa mange andre Ting, der lokker. I Aar er det netop 10-Aaret for Befrielsen fra de fem trange Aar. I disse fem Aar formaaede Gymnastikken og Oplysningsarbejdet i det hele taget at samle Ungdommen som ingensinde før. Saadan har det altid været, at i Alvoren finder vi sammen, og vort Arbejde har her ved vist sin Berettigelse. Det er de ældre, der har faaet os til at holde ud, selv om deres Drømme aldrig helt blev til Virkelighed, og vore Drømme gaar vel heller aldrig i Opfyldelse, men vi skal blive ved paa samme Maade, som Kampen for Danmark ogsaa er noget, der aldrig maa hvile eller stagnere.

Forstanderen omtalte derefter, hvorledes vore Dages Videnskab har lukket vore Øjne op for og givet os Klarhed over, hvad vi engang bare troede paa. Paa samme Maade har mange Ting skiftet sit gamle Grundlag for Eksistens, deriblandt Gymnastikken, som bygges op paa helt andre Vilkaar; men det gør heller ikke noget, naar bare Idealismen er til Stede. Det er netop den, der synes at svigte nu og har gjort os svagere. „Frihed for Loke saavel som for Thor“ kræver brede Rygge, men lad os vise, at vi kan klare os igennem. Som Storm P. har sagt det: Disse forbandede Tider skal engang blive de gode gamle Dage ...

Efter Opvisningen, under hvilken iøvrigt Rene Christoffersens Orkester sørgede for den musikalske Underholdning, opførte Kalvehave Amatørszene Fritz Petersens Sangspil „Det var i Maj“, og de tre Tidsbilleder, som de optrædende viste paa en udmærket Maade, høstede stort Bifald.

Under sidste Akt begyndte Regnen saa smaat at dryppe ned mellem Træerne, og efter „Tæppefald“ aabnede Himlen sine Sluser, hvorfor Dansen i Haven og paa den aabne Estrade i Skoven maatte aflyses. I Stedet dansede man saa i Kroens store Sal.

8.6. I 1958 var gymnastikopvisningerne
1958 flyttet til krohaven, og vi ser her stævнемærke 24x50 mm og program.



P A G

Mogenstrup-FEST

søndag den 8. juni 1958.

Kl. 14,00: Koncert. (Esther Bagges orkester).

« 14,30: Gymnastikopvisning. (Stensved drenge, sydlige kvinder, sydlige mænd).

« 16,00: Tale af forstander Johs. Stræde, Gerlev.

« 16,30: Gymnastikopvisning. (Nordlige kvinder, nordlige mænd).

— SPISEPAUSE —

« 18,15: Koncert.

« 18,30: Gymnastikopvisning. (Motionsdamer).

« 19,00: Danseopvisning af elever (sjællandsmestre) fra Fylking's danseinstitut.

« 20,00: Dans for medlemmer af P A G.



Næstved Tidende den 9.6.1958

1958
Forts.

P.A.G.s Mogenstrupfest i straalende Solskin i Gaar

Imponerende Opvisninger af de store Nord- og Sydkredshold, og ialt 500 Gymnaster paa Gulvet. — Holdpræstationerne synes at overgaa hinanden fra Aar til Aar.

P.A.G.s Mogenstrupstævne har i de senere Aar ikke helt svaret til det Navn, som Traditionen har givet det, idet det forsøgsvis har været holdt forskellige Steder. I Aar gjorde det, og mon ikke man nu har fundet den helt ideelle Opvisningsplads i den smukke Krohave, hvor ikke alene Udenomsforholdene, men ogsaa de rent praktiske Formaliteter var i eksemplarisk Orden. I hvert Fald kan det siges, at Stævnet i Aar blev en Succes. Hertil hjalp naturligvis ogsaa det dejlige Sommervej med straalende Sol, der holdt Gymnasternes hvide Dragter blændende rene og pæne, og ydermere blev der vist saa fortræffelig Gymnastik, at man hvert Aar synes Gymnasterne har naaet Toppunktet.

Festen indledtes med Koncert af Esther Bagges Orkester, hvorefter et stort Drengehold fra Stensved under Hugo Rasmussens Ledelse tog Gulvet i Besiddelse og præsenterede de helt unges gymnastiske Præstationer. Drengene gjorde det paa en god Maade. De lagde sig i hvert Fald i Selen for at yde det bedste, og de viste, at blandt de helt unge er der ogsaa gode Emner og en god Vilje, som skal bære Gymnastikens Sag fremover. Gymnastik er for alle, stor og lille, høj og lav, men den er først og fremmest Kammeratskab, selvom det kan skorte lidt paa Smidighedsgraden. Saavel de staaende Øvelser som de efterfølgende Spring hilstes med Bifald fra det store, interesserede Publikum.

Et stort Forarbejde

Efter Velkomst ved Formanden, Amtsraadsmedlem, Gdr. *Jens Aage Larsen, Ebbeskov*, og en kort Tale af Forstander *Johs. Strøde*, Gerlev Idrætshøjskole, som vi omtaler andetsteds, var det Nordkredsens Hold, der rykkede ind paa Gulvene, først Pigerne under *Karen Henriksens* Ledelse og senere Mandsholdet med Forstander *H. Markvardsen* som Leder. Ogsaa disse store Hold var virkelig imponerende og deres Præstationer laa paa Linie med, hvad Sydkredsens kunde formaa. Det morsomme ved et saadant Stævne er vel netop de store Hold, hvor den interesserede Skare fra Amtsforeningens forskellige Lokalfdelinger søger sammen. Opvisningen bar Præg af, at der har været gjort et meget stort Ar-

bejde forud herfor – ikke alene af Lederne, men ogsaa af de ca. 500 Gymnaster, som Mogenstrupstævnet præsenterede. Det har været en haard Træning.

Der holdtes en Times Spise-pause, hvorpaa Esther Bagges Orkester gav endnu en Koncertafdeling. Gymnastik-Opvisningerne afsluttedes med Amtets Motionsdamehold under *Kate Petersens* Ledelse, hvor Deltagerne ogsaa viste virkelig god og nydelig Gymnastik, og derpaa fulgte en Danseopvisning ved Sjællandsmestrene fra Fylkings Danseskole i Næstved. Ogsaa denne Afdeling lønnedes med kraftigt Bifald for ca. en Times imponerende og perfekt Dans i alle tænkelige Takter. Herefter var det Amtsforeningens mange Medlemmers Tur til Dans paa den aabne Estrade i Krohaven.

Paa Søndag den 22. ds. holdes den aarlige Gymnastikfest i Gjorslev Bøgeskov, og foruden forskellige helt lokale Hold vil ogsaa de store Syd- og Nordkredshold komme paa Gulvet.

shp.

Kredsens Storhold imponerede

Opvisningens bedste Del var saa afgjort de store Pige- og Mandshold, delt op i Sydkreds og Nordkreds. Her var det først et lille Hundrede Piger fra Syd-kredsen under Ledelse af Fru *Inger Hornbøl*, Rønnebæk, der gav Opvisning. Foruden det pragtfulde Syn, som saa mange unge Piger i kække, hvide Gymnastikdragter er, glædedes man over den Præstation og den Ynde, der var over alle Øvelserne. Med Klaverledsagelse var der en hel Del nye og ukendte Øvelser lagt ind, som vidner om Dygtighed og Fantasi hos først og fremmest Lederen, men Pigerne fulgte hendes mindste Vink. Det var virkelig en dejlig Oplevelse, og Publikum kvitterede bravt og fortjent, da Pigerne sluttelig med Fanen i Spidsen marcherede ud.

Sydkredsens Mandshold lededes af Gdr. Aage Nerup Madsen, Faarup, og det blev en Opvisning, der næsten tog Vejret fra Publikum. Der var Smeld og Præcision i de staaende Øvelser – et Fodslag, der gjaldede ud over Pladsen. Ogsaa her var der mere end de enkelte, velkendte Øvelser, men Variationer kædet sammen med temmelig udviklede Discipliner, og Holdet, der i Antal var lidt mindre end Kredsen Pigehold, klarede det hele med Bravour. Og Springene var uden Kiksere. Rask og kvikt gik det over Gulvet og Maatten, hvor de forskellige Øvelser afvikledes, og til Tider var det næsten, som opholdt Gymnasterne sig mere i Luften end ved Jorden, bl. a. ved Flyvespring og Flikflak. Fantastisk, hvad en dygtig Leder kan faa ud af et sammen-tømret Hold, naar der er Gaa-paa-Mod og Sejghed tilstede. Her skortede det saa sandelig heller ikke paa Bifald, men Publikum delte fortjent ud baade under de enkelte Kraftpræstationer og ved den samlede Udmarch.

1958
Forts.

Tale af forstander Johs. Stræde, Gerlev Idrætshøjskole:

Idrætten skal drives sundt og godt -

Den kan virke fordummende, hvis den er den eneste Interesse, og vi skal ikke have Tilfældet fra det gamle Rom igen. - Forstander Johs. Stræde, Gerlev Idrætshøjskole, ved P. A. G.s Mogenstrupfest i Gaar.

Præste Amts Gymnastikforeninger holdt i Gaar sit Gymnastikstævne i Mogenstrup, og Stævnet, som vi omtaler andet Steds, havde samlet et meget stort og interesseret Publikum fra hele Amtet. Efter første Afdeling af Opvisningen bød Formanden, Amsraadsmedlem Jens Aage Larsen, Ebbeskov, velkommen til Gymnaster og Publikum, og han gav derpaa Ordet til Forstander Johs. Stræde, Gerlev Idrætshøjskole, idet han samtidig udtalte Haabet om, at det nye Forstanderpar paa Idrætshøjskolen maa faa Glæde af deres Gerning, og at Præste Amt maa have Udbytte af Naboskabet med Søe Amts Gymnastikforeninger.



Forstander Johs. Stræde,

Pas paa Specialiseringen

Forstanderen havde valgt at tale om Tendenser i Tiden, som han syntes vi burde besinde os paa, og han sagde bl. a.:

— Et af Tidens Tegn er den tiltagende Passivitet. Den nuværende Samfundsordning gør, at vi ikke anstrænger os. Vi faar Tilskud hele Livet igennem, men Utilfredsheden herover forekommer mig at lidt billig, da vi dog alle tager imod den. Det, at vi stadig faar taget Beslutninger af andre, svækker vort Ansvar, og vi sporer noget af samme Tendens indenfor vort Ungdomsarbejde. De unge vil nok være med til Festerne, men ikke til at trække Læsset.

Og Specialiseringen. Den har givet mange Goder, men har ogsaa sine Svagheder. Den medfører Ensidighed og Ensporethed og gør sig gældende paa mange Omraader. Den ses tydeligst paa Videnskabsmændene, og hvad vi andre ikke kan følge med i, er vi tilbøjelige til at afskrive. Vi bør dog ligesaa godt tage Stilling til Spørgsmaalene, da vi maaske ser klarere paa Sagerne. Hvis vi ikke gør det, kan vi blive Ofre for Formandsvælde, Eneherskervælde, sagde Forstanderen og hentydede til Situationen i Frankrig, hvori han saa Tendenser lig 30'erne.

Ogsaa Tendensen fra det kulturelle mod det faglige fremhævede Forstander Stræde som en af de farlige. Den Dag, vi siger kulturelle Interesser Farvel, bliver vi fattigere.

Vi skal bevare vor Egenart

Folkestyret hviler paa Folkets politiske Ansvar, men Uoverskueligheden de sidste Aar har gjort, at mange har mistet Interessen herfor. Men det er farligt at lade andre træffe Afgørelserne, og det er foruroligende, at Folketinget lader sig diktere af Organisationerne, enten det nu er Landbrugsraadet, Fagforbundene eller Lærerorganisationerne. Alt er med til at hemme Interessen hos det enkelte Menneske.

Om Udenrigspolitikken sagde Taleren, at det ogsaa er farligt at isolere sig. Fra det indadrettede hvor vi hyggede os i Smug, maa vi vendes udad. Vi er dog kun lille Folk, og skal vi bevare vor Egenart, maa vi erkende El